

GELOVEN IN WEST



EMMAÜS

RK PAROCHIE
AMSTERDAM WEST

JAARGANG II NR 1
FEBRUARI T/M APRIL 2024
PASEN

RK PAROCHIE EMMAÜS

Pastoresteam

pastoor moderator: **pater Luc Sermeus sdb**
020 619 17 66
pastor@devierevangelistenamsterdam.nl

pastoors in solidum:
pater Simon Nongrum sdb
pater Andy Jebarus sdb

Dringende pastorale zaken: 020-6191766
(R.K. parochie De Vier Evangelisten)

Parochiecentrum, tevens postadres

R.K. Parochie Emmaüs
Gibraltarstraat 55, 1055 NK Amsterdam

Telefoon 020 682 49 27

E-mail info@rkamsterdamwest.nl

Website www.rkamsterdamwest.nl



RKAmsterdamWest

Pastoraal team

Ria van Breukelen, Augustinuskerk
Gerard de Reuver, Augustinuskerk
Jo Snelder, Vincentiuskerk
Ada Lases, Vincentiuskerk
Tessie Gapas, Boomkerk
Hans Hoedemaker, Boomkerk

Kerken

Boomkerk

H. Franciscus van Assisi

Telefoon:
020 682 49 27

Admiraal de Ruijterweg 406, 1055 ND
e-mail: info@rkamsterdamwest.nl
Secretariaat bereikbaar op:
Maandag van 14.00 - 17.00 uur
woensdag van 10.30 - 16.30 uur (*elke even week*)
donderdag van 10.00 - 17.00 uur

Augustinuskerk

Telefoon:
020 618 37 09

Postjesweg 123, 1057 DZ
e-mail: (tijdelijk):
nellyaugustinusrkamsterdamwest@gmail.com
Secretariaat bereikbaar op
maandag t/m vrijdag van 10 -13 uur
(tijdelijk op wisselende dagen)

Vincentiuskerk

Telefoon:
020 618 27 39

Jacob van Lennepkade 211, 1054 ZP
e-mail: info@rkamsterdamwest.nl

Gezamenlijk Parochiebestuur (in samenwerkingsverband)

Ger Willemse (1e penningmeester,
4 Evangelisten), Marita Kuijper (2e penning-
meester, Emmaüs),
Voorzitter is Luc Sermeus sdb in zijn
hoedanigheid van pastoor-moderator van
het samenwerkingsverband. Marita Kuijper
is vice-voorzitter.

Kerkbijdragen:

rek.nr NL55INGB0004851455

t.n.v. Kerkbijdrage RK Parochie Emmaüs

Bijdrage aan de Caritas:

rek.nr NL36INGB0004908445

t.n.v. P.C.I. Emmaüs

Overige betalingen:

rek.nr NL17INGB0004640097

t.n.v. RK Parochie Emmaüs

*Voor schenkingen en legaten kunt u contact
opnemen met het secretariaat, zie onder
Boomkerk.*





Stichting
Help a Star
foundation
pag.7

EMMAÛS
PAROCHIE
CONCERTEN
AMSTERDAM

Concerten
pag. 15



Uitnodiging
parochianen
pag. 20



EMMAÛS
RK PAROCHIE
AMSTERDAM WEST

Geloven in West is een uitgave van de RK Parochie Emmaüs te Amsterdam-West en verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 1000 exemplaren.

Redactie

Marie-Louise van Oppenraaij,
Linda Doornhein

Auteursrechten

Overname in andere publicaties is met bronvermelding toegestaan. *Geloven in West* wordt gemaakt in samenwerking met De Zalige Zalm.

Het volgende nummer verschijnt op zondag 5 mei 2024. S.v.p. kopij aanleveren vóór maandag 8 april 2024 per brief of per e-mail: redactie@rkamsterdamwest.nl Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Inhoud

2	Algemene informatie
3	Colofon en inhoudsopgave
4	<i>Spiritueel gezien: Woord van de pastor Geloven in de verrijzenis</i>
5	Vastentijd en Pasen 40-dagenretraite
6	Vastenactie 2024
7	Stichting <i>Help a Star foundation</i>
8	Wereldgebedsdag 2024
9	Column: Ter inspiratie: Licht sterker dan de dood
10 - 11	Column: Oefenen in hoop
12 - 13	Vieringen op zon- en feestdagen
14	Familieberichten Veertiende editie van <i>The Passion</i> Overige vieringen Spreekuren pastor
15	Concert in de Vincentiuskerk Leesgroep in de Vincentiuskerk Concerten in de Boomkerk
16	Nieuws vanuit de Augustinuskerk: oecumenische vieringen oproep: koffiezetters 4 Mei herdenking
17	Stille Omgang met jongerenprogramma
18 -19	Van de bestuurstafel: Kerksluitingen
20	Uitnodiging voor alle parochianen
21	Luisterend op weg: Tot besluiten komen
22	Column: Schrijfseltjes van zr. Zoë: Ben jij die ik ken?
23	Ingezonden gedichten
24	Gedicht: Dat er licht mag zijn

Spiritueel gezien

woord van de pastor



door Pater Andy Jebarus

Geloven in de Verrijzenis

“Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de doden moest opstaan” (Johannes 20:9-10).

Deze boodschap luidt heel hard in mijn gedachte, wanneer ik aan mensen denk die moeilijk vinden om in God te vertrouwen. Veel van ons hebben de neiging om het lijden dat ons overkomt te verklaren. Er is eigenlijk geen verklaring behalve menselijke zwakheden. En toch doen wij een poging om God tot een meesterregelaar te maken. Dat Hij óns wil wilt doen. Dat God het leven zou weten te manipuleren zodat onze kwetsbaarheid eruit zou verdwijnen. Maar dat is niet de God die wij eren en danken!

Geloof in de verrijzenis opent een ander perspectief in het leven. Pasen laat de zon schijnen in de donkere wereld. En tegelijkertijd een werkelijkheid van het lijden en sterven duiden. Jezus trekt zich niet af van het lijden en het verdriet van mensen, maar is solidair. Hij raakt de mensen aan, Hij blijft bij hen. Zijn solidariteit heeft hem zijn leven gekost. Omdat Hij de succesvolle mensen ook gevraagd heeft om de 'minderen' in hun ogen te kijken en nabij te zijn.

Een erkenning van onze kwetsbaarheid geef ons de kans om het zaadje van het geloof in ons te laten groeien. Toegeven aan het bijstaan van de ander en aan de hulp van de Allerhoogste bevestigt onze identiteit als sociale wezen. En durven te vergeven geeft ons de gelegenheid om gelukkig te zijn.

Velen wijzen het katholiek geloof af omdat het hun niet aanspreekt. Mensen zoeken wel naar zin, maar vinden geen antwoord in onze Kerk. Heeft de Kerk dan een 'marketing probleem'? Neen! Wij hebben de neiging om het geloof alleen voor onszelf te houden. Het is comfortabel. Maar het is niet wat Jezus ons geleerd heeft. Ga naar buiten, doen en spreken zoals Jezus. De blijde boodschap ver-

kondigen. De liefde, de vrede, de vreugde en gerechtigheid van God tonen. Want uiteindelijk schenkt Pasen mensen aan elkaar.

De leerlingen waren na de dood van Jezus verleid tot onzekerheid en geloofden niet dat Hij zou opstaan. Maar Christus die is opgestaan verlost de leerlingen en ons allen van onze onzekerheden. “Na zijn lijden en dood heeft Hij hen herhaaldelijk bewezen dat Hij leefde.” De hoop in plaats van droefheid, het leven in plaats van de dood, begrip in plaats van onbegrip. Laat ons onze verbondenheid met Christus versterken.

Zeker, wanneer we ons door Gods liefde laten raken, ontdekken we onze eigen kleinheid, ons onvermogen totaal lief te hebben zoals God ons liefheeft. Maar, deze ontdekking mag ons niet ongelukkig maken. Integendeel. Ondanks onze kleinheid zijn we Zijn kind. Wat kan je gelukkiger maken dan te mogen ervaren dat je bemind wordt? Laten we daarom als bevrijde mensen met vreugde getuigen van Gods Liefde door deze liefde tastbaar te maken in ons dagelijks leven.

We gaan op naar Pasen: hét feest van leven. Laten we ons daarop met veel toelag op voorbereiden in vreugde en goedheid.



VASTENTIJD EN PASEN



Driekoningen is nog maar net voorbij of het begin van de Vastentijd klopt alweer op de deur van veel kerken in Nederland. Daarom presenteert Adveniat begin januari al het nieuwe gebedenboek voor Vasten en Pasen. Met elf meditaties, speciaal voor deze uitgave geschreven, van Anselm Grün die iedere lezer radicale vragen stelt: wie ben jij, hoe sta jij op in het leven, voor wie wil jij buigen om de voeten te wassen, hoe begraaf jij jouw conflicten en waar is jouw bestaan beproefd om toch weer verder te gaan? Deze meditaties worden gevolgd door levensechte voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van het leven.

Religieuzen, pastores, bisschoppen, ze voegen aan deze verhalen de mooiste gebeden toe. Daarom is dit gebedenboek een antwoord op de vragen van onze tijd en een handvat om met Christus de weg naar Pasen te gaan.

Prijs: € 9,99 per stuk.

Bestellen: Uitgeverij Adveniat, emailadres info@adveniat.nl
tel 088 238 36 00

“De steen is weggerold” is de titel van de 40-dagenretraite 2024 van de jezuïeten. De retraite gaat op Aswoensdag (14 feb) van start en eindigt op Paaszondag.

De retraite is geschreven door *Rita Loyens*. Over de retraite zegt ze:

“Ons leven ondervindt wel eens last van de overdaad aan activiteiten. Er is geen tijd en ruimte meer voor stilte. Het lijkt wel alsof er niets meer is wat vreugde schenkt. Er ligt een steen voor onze deur die belet dat we naar buiten treden, of ook maar een glimp van het licht kunnen zien. Diep in ons leeft een verlangen naar eenvoud en rust maar het is niet gemakkelijk om te onderscheiden wat overtollige ballast is en hoe we die dan kunnen afleggen.

Mogen we Aswoensdag aangrijpen om een eerste stap te zetten in het overboord gooien van ballast en om kleine rustpuntjes toe te laten.”

Hoe deelnemen?

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd en het Paasfeest intenser te beleven.



40dagenretraite.org

Een productie van ignatiansbiden.org

Ignatiansbiden verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

VASTENACTIE VAN 14 FEBRUARI T/M 31 MAART 2024

Leven in een veranderende wereld

Gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. Als er onvoldoende regen valt, vertrouwen de mensen op waterbronnen als rivieren en putten. In januari 2023 waren er in grote delen van het land echter lange droge periodes, met grote risico's voor de oogsten.

Het Vastenactie campagneproject van 2024 richt zich op vrouwen, jongeren en mannen met beperkte bestaansmiddelen in de districten Gutu en Bikita, de districten met het grootste gebrek aan water en andere middelen van bestaan. Vrouwen moeten ver lopen voor water, moeten in het veld werken terwijl ze ook voor de kinderen en het huishouden moeten zorgen. Traditionele rolpatronen, waarbij vrouwen geen controle hebben over gebruik van het land en de oogsten, vergroten hun kwetsbaarheid.



Waterpunten

Om de toegang tot schoon water te verbeteren voor zowel thuisgebruik als voor het land en de dieren, gaan we vier waterpunten installeren. Er worden putten geboord, die worden voorzien van een pomp die op zonne-energie werkt en er komt bij iedere put ook een grote opslagtank van 5000 liter. Ieder waterpunt kan vijf dorpen - met gemiddeld 20 gezinnen van vier personen - van water voorzien. Een betrouwbare watertoevoer verzekert de gemeenschappen van een goede oogst voor zowel thuisgebruik als om te verkopen. Daardoor verbeteren de voedselzekerheid en de inkomenszekerheid.



Gemeenschappelijke tuinen

Bij de vier waterpunten worden ook vier gemeenschappelijke tuinen aangelegd van 50 x 50 meter. De lokale bevolking draagt actief bij aan het project door mee te helpen bij de installatie van de waterpunten en tuinen, door ze te beschermen, bijvoorbeeld tegen wilde dieren, en door lokale kennis, kennis van natuurlijke landbouw en lokale zaden in te brengen voor de moestuinen. De gemeenschappen zullen na de oplevering van de tuinen zelf zorgen voor het onderhoud en de beveiliging.

Naaigroepen

Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het verwerven van extra inkomsten worden 20 groepen voorzien van een naaimachine en startmaterialen, zodat ze kleding kunnen maken en verkopen, waaronder schooluniformen. Ze krijgen ook naailessen.

In de kerken van onze parochie staat de bus/ton klaar voor uw gift.

U kunt uw gift ook overmaken op rekening
NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie Den Haag, Zimbabwe www.vastenactie.nl

Stichting Help a Star Foundation stelt zich voor

Beste parochianen van de Emmaüs parochie, ik zal mij voorstellen. Ik ben Peter Troon van de parochie van de Vier Evangelisten Amsterdam. Ik ben acoliet in de Pauluskerk. Ik zit in het bestuur van de Stichting Help a Star Foundation. We hebben deze stichting in 2021 opgericht om bij te dragen aan een betere wereld. Wij richten ons voornamelijk, maar niet alleen, op kinderen en jongeren. Vaak zijn dat kinderen in armere landen of kinderen met een beperking, maar dat hoeft niet per sé. Deze foto's zijn van projecten die wij hebben georganiseerd.

Wij maken ons zorgen, omdat er wereldwijd veel kinderen verdrinken. Wij willen hier meteen wat aan doen met de stichting. Stichting Help a Star Foundation heeft in november 2022 een training georganiseerd met ervaren en gediplomeerde instructeurs voor ca. 40 dove en blinde kinderen in Suriname ter voorkomen van verdrinkingen. In oktober 2023 is deze zelfde training gehouden in Lesotho, een land omsloten door Zuid-Afrika.



Volgend jaar zal er een nieuwe training worden georganiseerd. Waar is nog niet bekend, maar de kans is groot dat dit Suriname of Lesotho wordt. Daar zijn de aantallen verdrinkingen onder kinderen hoog. Donaties zullen worden gebruikt om de instructeurs ter plaatse te krijgen, een verblijfplaats voor ze te regelen, en om de benodigde faciliteiten zoals een zwembad te bekostigen.



Wij komen graag een keer op een zondag in uw kerk om u meer over onze stichting, doel, missie en visie te vertellen. Een mogelijkheid zou kunnen zijn op de diakonale zondag. Wij zijn enthousiast en geloven in onze positieve bijdrage.

De Stichting Help a Star Foundation is een door de belastingdienst erkende ANBI en zorgt ervoor dat minimaal 90% van de gedoneerde gelden terecht komt bij de kinderen die dit zo hard nodig hebben. We bereiden steeds nieuwe projecten voor. Onder andere in Afrika. Deze zullen in de komende jaren worden uitgevoerd. Dank u wel voor uw aandacht!

Vriendelijke groet,
Peter Troon, penningmeester Stichting Help a Star Foundation

Gegevens Stichting Help a Star Foundation

Website: <https://www.helpastar.org/>

Nederlandse website: www.helpastar.nl/

Facebook: www.facebook.com/helpastar/

Bankrekening: IBAN: NL32INGB0007642462

KvK nummer: 81874278

RSIN: 862253214

Doneren kan ook via:

www.helpastar.nl/doneren/

Onze dank is groot!!



Wereldgebedsdag - Palestina - 1 maart 2024



Vrijdag 1 maart 2024 gaat tijdens de Wereldgebedsdag het gebed opnieuw de wereld rond. Op de wereldconferentie van 2017 in Brazilië werd Palestina als land voor 2024 gekozen. Het thema van het programma WDP 2024, is gebaseerd op Efeziërs 4:1-7, de brief die naar een geloofsge-meenschap is gestuurd om dankbaarheid te uiten. Paulus dankte God voor de Efeziërs die hun liefde en geloof leefden, en bad dat ze deze drie waarheden mochten zien: de hoop waartoe God de discipelen heeft geroepen, de rijkdom van Gods glorieuze erfenis onder de heiligen, en de onmetelijke grootheid van Gods kracht.

'Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.' Efeziërs 4:1-7 (NBV)

Het kunstwerk voor de WGD-2024 is gemaakt door **Halima Aziz**. Foto: www.wereldgebedsdag.nl/wgd-2024-kunst.php



Met haar kunstwerk vertegenwoordigt Halima drie vrouwen die samen bidden in de natuur op een vredige plek. In haar werk heeft ze verschillende motieven en symbolen, die de oorsprong van deze vrouwen en hun samenhang aangeven. *Olijfbomen/takken* zijn een teken van eeuwig en overvloedig leven, omdat ze duizenden jaren oud kunnen worden. De *gouden wortels* onderstrepen het feit dat de Palestijnen altijd zullen bestaan en zoals ze bestaan, zullen ze zich altijd verzetten voor hun rechten en vrijheid. *Papaverbloemen* zijn overvloedig en betekenisvol voor Palestijnen. Ze zijn een herinnering aan dierbaren die hun leven hebben gegeven voor hun land. De vrouwen dragen traditionele jurken zoals de tatreez (borduurwerk) thobe (jurk) of de witte sjaal. En de sleutels zijn een symbool van de hoop om terug te keren naar Palestina.

Halima Aziz (geboren in 1999 in Hagen, Duitsland) is een gepassioneerde beeldend kunstenaar en ontwerpstudent gevestigd in Duitsland. Ze bracht haar jeugd door in Palestina. Halima maakte de oorlog in Gaza in 2008 mee en overleefde die. In 2009 verhuisde ze terug naar Duitsland. Ze was al op jonge leeftijd geïnteresseerd in kunst en heeft altijd van schilderen genoten. Ze begon professioneel te schilderen in 2017. Ze maakt graag kleurrijke en in het oog springende schilderijen, waarvan de meeste specifieke gevoelens uitdrukken of een specifieke betekenis hebben. Door haar schilderijen vertegenwoordigt ze trots het Palestijnse erfgoed, de identiteit, het leven, de cultuur, de geschiedenis en de traditie. Ze hoopt dat haar betekenisvolle schilderijen de wereld informeren over de Palestijnse geest.



Bron foto:

www.palestinianartist.de/about/



Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerken en kloosters. Plekken die hij zelf ook frequent bezoekt. De inspiratie die hij daar opdoet deelt hij hier graag met u.

Alleen de paaskaars bleef ongeschonden

LICHT STERKER DAN DE DOOD

Het is een van mijn laatste klussen als verslaggever. Daarna werkte ik vooral als eindredacteur en presentator. Van het ene op het andere moment vertrek ik begin 1992 naar Zagreb om daar een reportage te maken over de hulp van christelijke organisaties aan de slachtoffers van de Balkanoorlog. Als ik de hulpverleners volg voor een reportage hoor ik van hen over een veel groter drama in een dorp buiten Zagreb. Tientallen mensen zijn daar vermoord en gedumpt in de sneeuw. Met de cameraman en de tolk nemen we het risico om dit dorp op te zoeken en het oorlogsgebied in te gaan. Als we het dorp binnenrijden zien we overal bloed in de sneeuw. Huizen zijn verwoest en verlaten. De school is één grote chaos, de kerk een ruïne. Het dorp heet Vocin en is een bedevaartsoord van Maria. Als we daar aankomen, is alles kapot. Alleen Maria is ongeschonden. Midden in de dood en verwoesting is er de troost van Maria die blijft waken. Trouw onder het kruis, ook hier in Vocin.

Het is niet de enige keer dat ik zoiets meemaak. Het verdriet en de leegte zullen er altijd zijn, maar hebben nooit het laatste woord. Ik hoef maar terug te denken aan de Urbanuskerk in Amstelveen die in 2018 geheel verwoest werd door brand. Alleen de paaskaars bleef ongeschonden. Alsof God zeggen wilde: hoe donker het ook is, het eeuwig licht gaat nooit uit. En mijn gedachten gaan ook terug naar Jaap Veerman, vader van Lennart die stierf bij de nieuwjaarsbrand in Volendam in 2001. Maandenlang bleef vader Jaap versuft in de modder van de dood liggen, totdat hij zichzelf de vraag stelde: blijf ik liggen of sta ik op om het leven te omarmen? Hij deed het laatste. Zijn zoon mist hij alleen maar meer, maar hij stond op en werd pleegouder van een tweeling om deze meiden later te adopteren. Zo was door de dood heen het licht van het leven sterker dan de duisternis van de dood. God draagt ons daarbij, Maria blijft waken bij ons kruis en Het Licht komt zo tot ons door de kieren van het donker. Zalig Pasen. ■



OEFENEN IN HOOP

Valt het u ook op dat het aantal gesprekken over het einde van de wereld toeneemt? Dat is niet zo gek, want zowel de frequentie als de urgentie van onderzoekers die aan de bel trekken, lijkt met de dag te groeien.

Vele diersoorten zijn ernstig bedreigd of al uitgestorven, en nu de mensheid zelf in het geding komt, lijkt de boodschap eindelijk te landen: deze eeuw nog riskeren we een wereldwijde ecologische ineenstorting. Het gaat niet meer over de toekomstige generaties, maar over onszelf.

ONLEEFBARE WERELD

Het 'planetaire grenzenmodel' geeft inzicht in hoe het er op dit moment voorstaat met onze aardbol. Net als bij een stoplicht maken de kleuren groen, oranje en rood zichtbaar in hoeverre we de grenzen van onze planeet overschrijden. Een van de negen planetaire grenzen is de hoeveelheid CO₂ in de atmosfeer. Klimaatverandering, u hebt er vast al weleens over gehoord. Maar er zijn dus nóg acht probleempjes met catastrofale gevolgen. En dat de wereld over een niet al te lange tijd onleefbaar wordt, valt inmiddels niet meer te ontkennen.

MILIEU

Sinds vorig jaar kleuren zes van de negen planetaire grenzen dieprood, waaronder het onderdeel 'chemische verontreiniging': de hoeveelheid onnatuurlijke (gif)stoffen die in het milieu terechtkomen. Plastic, radioactief afval, maar ook

huis-tuin-en-keukengif zoals chloor, antibiotica, verf en bespoten groenten. Over de gevolgen is nog lang niet alles bekend, maar een greep uit de schrikbarende onderzoeksresultaten: microplastics in ons drinkwater en in ons bloed, massale insectensterfte, verminderde weerstand, toename van kanker en hormonale disbalansen.

APATHIE EN WANHOOP

Ik bespaar u de rest, want ik vind – net als u waarschijnlijk – alleen dit ene punt al ellendig genoeg. Bovendien is het vermoeiend om elke dag over weer een ander onheilspellend vooruitzicht te lezen. Maar toch ... Hoe moet en wil ik me hier dan toe verhouden? Om me heen zie ik drie verschillende reacties: apathie, wanhoop en hoop.

De apathische mensen ontkennen de realiteit, zwakken het af of zijn onrealistisch optimistisch. Of ze weten wel hoe erg het allemaal is, maar gaan al snel over tot de orde van de dag. Het stelt me erg teleur als christenen apathisch reageren. Hoe kan het ons nou niet tot in het diepste van onze ziel raken dat Gods schepping zo lijdt? Wanhopige mensen zijn het vertrouwen kwijt dat het nog goed komt, en hebben geen hoop op een Redder. Hun reactie is vechten (controle),

*“De wereld heeft meer
behoefte aan hoop dan
ooit tevoren”*

vluchten (verdoving) of bevroren (depressie).
Hebben we als christenen voldoende oog voor de
groeïende 'trend van wanhoop' in de samenleving?

HOOP MAAKT DAADKRACHTIG

De derde houding betreft hoop – wat mij betreft
de houding die wij als christenen moeten oefenen.
Hoop is namelijk veel meer dan vertrouwen
dat het goed komt. Hoop is een deugd; een gees-
telijke oefening. Augustinus zei: 'Hoop heeft twee
dochteren: woede en moed. Woede, zodat wat niet
hoort te gebeuren, niet gebeurt. En moed, zodat
wat wel moet gebeuren, gebeurt.' Hoop maakt
daadkrachtig.

Volgens mij leven we in een tijd waarin de wereld
meer behoefte heeft aan hoop dan ooit tevoren.
En daarmee is het relevanter dan ooit om als
christenen die woede en die moed te voelen; die
daadkracht te hebben.

GODS REDDING

Onze hoop geeft dat wij aan de duistere toekomst-
scenario's kunnen denken zonder de moed te
verliezen. Want is de Bijbel niet een boek vol met
verhalen over de meest verschrikkelijke doemscen-
ario's, waarbij niet de ondergang, maar juist Gods
redding de essentie van de boodschap is?

Die redding kwam altijd op het moment dat de
mensen dachten dat het te laat was. Van de bevrij-
ding uit Egypte tot aan het beloofde land, en van
de storm op het meer tot aan de opstanding van
Jezus. We kunnen allerlei rampscenario's niet meer
ontvluchten, maar we kennen het grotere plaatje
en de rode draad van het verhaal. We weten al hoe
het afloopt. Laat dat ons hoopvol maken: boos,
moedig en daadkrachtig.



Lysanne van de Kamp werkt voor
Micha Nederland, een netwerk
van meer dan twintig christelijke
organisaties, waaronder kerkelijke
organisaties, goede doelen en
onderwijsinstellingen. Samen met
duizenden bevlogen christenen
maken ze allerlei vormen van
onrecht bespreekbaar in de kerk.

*Hoe kan het ons
niet tot in het
diepst van onze
ziel raken?*

Deze column is overgenomen uit het Nederlands Dagblad, de kwaliteitskrant van christelijk
Nederland. Ga voor meer verhalen naar www.nd.nl. U kunt voordelig kennismaken met het
Nederlands Dagblad door de QR-code te scannen.



VIERINGEN

aanvang vieringen: Boomkerk om 9.30 uur, overige kerken om 11.00 uur, tenzij anders aangegeven

<i>Kerk</i>	<i>Voorganger</i>	<i>Soort viering</i>
zondag 25 februari, Tweede Zondag van de Veertigdagentijd		
Boomkerk	pater Henk Janssen wp	eucharistieviering, <i>met Franciscuskoor</i>
Augustinuskerk	dr. Alfons Jaakke pr	eucharistieviering
Vincentiuskerk	pater Gerard Noom sma	eucharistieviering
zondag 3 maart, Derde Zondag van de Veertigdagentijd		
Boomkerk	salesiaan	eucharistieviering
Augustinuskerk	Henk Janssen wp	eucharistieviering
Vincentiuskerk	pastor Uschi Janssen	WoCo-viering
zondag 10 maart, Vierde Zondag van de Veertigdagentijd, Zondag 'Laetare'		
Boomkerk	salesiaan	eucharistieviering, <i>met Franciscuskoor</i>
Augustinuskerk	pater Paul Clement osa	eucharistieviering
Vincentiuskerk	pater Henk Janssen wp	eucharistieviering
zondag 17 maart, Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd		
Boomkerk	pater Andy Jebarus sdb	eucharistieviering, <i>met gastkoor</i>
Augustinuskerk	pater Frans Gerritsma ofm	eucharistieviering
Vincentiuskerk	pater Frans Mulders sma	eucharistieviering
zondag 24 maart, Palm- of Passiezondag		
Boomkerk	pater Henk Janssen wp	eucharistieviering, <i>met Franciscuskoor</i>
Augustinuskerk	kapelaan Henk Versteeg	eucharistieviering
Vincentiuskerk	pater Gerard Noom sma	eucharistieviering
maandag 25 maart, Maria Boodschap		
Boomkerk	pater Andy Jebarus sdb	eucharistieviering
donderdag 28 maart, Witte Donderdag		
Boomkerk, 19.00 uur	pater Henk Janssen wp	eucharistieviering
Augustinuskerk, 19.30 uur	kapelaan Henk Versteeg	eucharistieviering
Vincentiuskerk, 19.00 uur	Zr. Melina Polo ssps	WoCo-viering
vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag		
Boomkerk, 15.00 uur	pater Andy Jebarus sdb	Kruisweg
Boomkerk, 19.00 uur	pater Andy Jebarus sdb	Goede Vrijdag-viering
Augustinuskerk, 15.00 uur	pastoraal team	kruisweg
Augustinuskerk, 19.30 uur	pater Henk Janssen wp	Goede Vrijdag-viering
Vincentiuskerk, 15.00 uur	pastoraal team	Kruisweg

Kerk**Voorganger****Soort viering**

zaterdag 30 maart, Stille Zaterdag, Heilige Paasnacht
Boomkerk, 19.00 uur pater Simon Nongrum sdb Paaswake, met Franciscuskoor
Augustinuskerk, 19.30 uur pater Andy Jebarus sdb Paaswake
Vincentiuskerk, 19.30 uur pater Henk Janssen wp Paaswake, met doop volwassene

zondag 31 maart, Paaszondag, Vrijrijzenis van de Heer
Boomkerk pater Andy Jebarus sdb eucharistieviering
Augustinuskerk pater Paul Clement osa eucharistieviering
Vincentiuskerk pater Henk Janssen wp eucharistieviering

zondag 7 april, Tweede zondag van Pasen, Beloken Pasen, Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
Boomkerk salesiaan eucharistieviering
Augustinuskerk pater Henk Janssen wp eucharistieviering
Vincentiuskerk dr. Alfons Jaakke, pr eucharistieviering

zondag 14 april, Derde zondag van Pasen
Boomkerk salesiaan eucharistieviering, met Franciscuskoor
Augustinuskerk dr. Alfons Jaakke, pr eucharistieviering
Vincentiuskerk pater Henk Janssen wp eucharistieviering

zondag 21 april, Vierde zondag van Pasen, Roepingenzondag
Boomkerk pater Ward Biemans sj eucharistieviering
Augustinuskerk pater Frans Gerritsma ofm eucharistieviering
Vincentiuskerk pater Frans Mulders sma eucharistieviering

zondag 28 april, Vijfde zondag van Pasen
Boomkerk pater Henk Janssen wp eucharistieviering, met Franciscuskoor
Augustinuskerk pastor Jan Adolfs, pr eucharistieviering
Vincentiuskerk pater Gerard Noom sma eucharistieviering

zondag 5 mei, Zesde zondag van Pasen
Boomkerk salesiaan eucharistieviering
Augustinuskerk pater Henk Janssen wp eucharistieviering
Vincentiuskerk pastor Uschi Janssen WoCo-viering

donderdag 9 mei, Hemelvaart van de Heer
Boomkerk pater Andy Jebarus sdb eucharistieviering
Augustinuskerk dr. Alfons Jaakke, pr eucharistieviering
Vincentiuskerk Zr. Zoe Cranssen ocv WoCo-viering

zondag 12 mei, Zevende zondag van Pasen
Boomkerk salesiaan eucharistieviering
Augustinuskerk pater Paul Clement osa eucharistieviering
Vincentiuskerk pater Henk Janssen wp eucharistieviering

Overleden 24 januari 2024 Maurits Spape, 53 jaar

Veertiende editie van The Passion vanuit het hart van Nederland: Zeist

Het Utrechtse Zeist is de gaststad voor de veertiende editie van The Passion van KRO-NCRV, dat in 2024 plaatsvindt op **Witte Donderdag 28 maart**. Ook komend jaar is het publiek wederom welkom bij hét muzikale paasevenement van Nederland, dat overigens ook rechtstreeks te volgen is op de televisie.

Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV, ziet weer uit naar dit jaarlijkse moment van verbinding en bezinning, voor iedereen:

'In deze tijden van oorlog en polarisatie lijkt het paasverhaal dat we in The Passion vertellen, steeds urgenter. De boodschap van Jezus is van alle tijden: behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden, heb vertrouwen en sluit niemand uit. Dit is een boodschap voor iedereen in ons land en willen we doorgeven aan jongere generaties. Daarom blijven we het paasverhaal in Nederland vertellen, komend jaar recht uit het hart van Nederland: Zeist.' - *Iedereen is welkom in Zeist!!* -

Vieringen op weekdays:

Boomkerk, weekvieringen in de kapel, ingang Van Gentstraat 21

dinsdag	15.00 uur, Rozenkransgebed
woensdag en vrijdag	9.30 uur, eucharistieviering
woensdag na de viering:	uitstelling H. Sacrament (tot 10.30 uur)

Na de eucharistievieringen is er koffie en thee!

Augustinuskerk:

donderdag	10.00 uur, morgengebed
donderdag 1x/maand	11.00 uur, Oecumenische viering, zie info op pag 16

Vincentiuskerk:

donderdag	15.00-18.00 uur, stille aanbidding door de Zusters ssps <i>U kunt dan ook uw intenties opgeven!</i>
-----------	--

Vieringen Parochie Nossa Senhora de Fátima (Portugeestalige parochie)

Boomkerk

zondag	11.30 uur, eucharistieviering 13.00 uur, Rozenkransgebed door het Maria Legioen
dinsdag	19.00 uur, Rozenkransgebed (mannen), in de kapel
woensdag	19.00 uur, Rozenkransgebed (Charismatische groep), 's zomers in de kerk, 's winters in de kapel, 19.30 uur, aansluitend gebedsviering

Spreekuren pastor:

Pastor Andy Jebarus sdb (salesiaan): ná de eucharistieviering in de Boom op woensdag of vrijdag kan met de pastor een afspraak voor een persoonlijk gesprek gemaakt worden. De pastor is op woensdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur in de Boom/pastorie aanwezig. Ook kan pastor Andy worden gebeld voor een afspraak; zijn telefoonnummer is 06 26 84 13 41.

Concertprogramma: concert in de Boom- en Vincentiuskerk Leesgroep Vincentiuskerk



Vrienden van Vincent concert in de Vincentiuskerk

Op **zondag 25 februari** speelt pianist en componist Frederic Voorn een concert met klassieke stukken en eigen werk. Het wordt vast weer een inspirerende middag.

We beginnen zoals gebruikelijk om **half 2** en de koffie en thee zullen warm zijn. Gratis toegang, maar van hen die het zich kunnen veroorloven vragen we een vrijwillige bijdrage van 10 à 20 euro.

Voor de verdere concerten zijn we momenteel met mensen in gesprek. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief via: vvvconcert@gmail.com stuur ik u de aankondigingen ruim van tevoren.

Matthias



Leesgroep in de Vincentiuskerk

Wij gaan weer verder lezen in het boek "Wat de liefde doet" van Soren Kierkegaard
Op **vrijdag 8 maart** en **vrijdag 12 april**, Vincentiuskerk, **19.30**

Orgelconcerten in de Boomkerk ter gelegenheid van 250 jaar Hilgersorgel

In 2024 bestaat het prachtige Hilgersorgel 250 jaar. Het orgel is gebouwd in 1774 voor een grotere schuilkerk (Boompje) in Amsterdam en mee verhuisd naar de Nieuwe Boomkerk aan de Admiraal de Ruijterweg.

We gaan deze mijlpaal natuurlijk vieren met veel muziek!

September wordt een speciale maand voor het Hilgersorgel met veel orgelmuziek tijdens vieringen en concerten. Hou de agenda van de kerk in de gaten.

Vanaf zaterdag 23 maart tot eind oktober komen er orgelbespelingen, van **15.30 tot 16.00**, op de 4e zaterdag van de maand tijdens de openstelling van de kerk.

Zaterdag 23 maart speelt organist Bart Klijnsmit van 15.30 tot 16.00 uur een programma met veel muziek voor de paastijd.



Nieuws vanuit de Augustinuskerk

Oecumenische Vieringen in de Augustinuskerk

Eén keer in de maand op *donderdag* is er een Oecumenische viering in samenwerking met de geestelijk verzorgster van Nw. Vredenburg en het Pastoraal Team Augustinus.



De eerstvolgende oecumenische vieringen zijn om **11.00 uur** (inloop 10.30 uur) op:

donderdag **15 februari**
donderdag **21 maart**



Voorgangers: hr. R. Dijk in samenwerking met mw. I. van Bussel, *pastoraal werker*
Pastoraal Team Augustinus: mw. R. van Breukelen en hr. G. de Reuver

Na viering bent u van harte uitgenodigd voor een Kopje koffie /Thee!

Koffie en thee na de viering in de Augustinuskerk

Zijn er misschien mensen die één keer per maand op zondag koffie willen zetten in de Augustinuskerk?
Na de viering is het gezellig napraten met een kopje koffie of thee en dat willen we graag zo houden.
Door omstandigheden zijn enkele koffiezetters niet meer inzetbaar.
Mannen zijn ook welkom!

U kunt zich melden bij Wil Sneekes, zij zal informatie geven.



4 mei herdenking in de Augustinuskerk



Op 4 mei is er een herdenking op het Columbusplein. Daaraan voorafgaand zal er een bijeenkomst zijn in de Augustinuskerk.

De aanvang is: 18.30 uur

Er wordt een voordracht gehouden. Tevens is er een toespraak door een vertegenwoordiger van het stadsbestuur. Kinderen van 2 basisscholen zullen gedichten voordragen. Ook zal er een muzikaal intermezzo zijn.

De bijeenkomst is ca. 19.20 uur afgelopen, waarna de mensen naar het Columbusplein lopen voor de herdenking bij het Monument.

Stille Omgang 2024 is van zaterdag 16 op zondag 17 maart

De intentie van 2024:

'pelgrims van hoop, biddend voor vrede'

De Stille Omgang is een jaarlijkse stille tocht door de oude binnenstad van Amsterdam ter herdenking van het Mirakel van Amsterdam van 15 maart 1345. De tocht vindt elk jaar plaats in de nacht van zaterdag op zondag rond de 15e maart en wordt gelopen door duizenden (katholieke) mensen. De Stille Omgang 2024 wordt gehouden in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart.

Amsterdam wordt ook wel eens 'Mirakelstad' genoemd. De stad ontleent deze kwalificatie aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang.

Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang georganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan deel.



U kunt zich aanmelden als deelnemer aan de Stille Omgang. In februari worden de definitieve tijden en locaties vastgesteld en krijgt u per e-mail bericht. U kunt kiezen uit een mis op twee locaties op verschillende tijdstippen. Aansluitend loopt u de Stille Omgang met de aanwezigen.

Algemene informatie: www.stille-omgang.nl

Jongerenprogramma Stille Omgang 2024

Waarom een speciaal programma voor jongeren?

Een kans voor ontmoeting met andere jongeren en met Christus. In 1345 vond er een wonder plaats in Amsterdam. Vanaf het begin heeft dit wonder een bijzondere rol gespeeld in de geschiedenis van de stad. God is bezig met Amsterdam, de mensen die er wonen en de mensen die er op bezoek komen. God is bezig met jou!



Duizenden mensen gingen je voor in het wandelen van de stille tocht die is ontstaan naar aanleiding van de bijzondere gebeurtenis. Wil jij hier een onderdeel van zijn?

Neem dan deel aan het jongerenprogramma van de Stille Omgang, een programma voorafgaand aan het lopen van de omgang door de hoofdstad van Nederland.

PELGRIMS VAN HOOP, BIDDEND VOOR VREDE

Je ziet het nieuws. Dag in, dag uit. Oorlog, geweld en onrecht. Een gebroken wereld waarin je hoop mag brengen. Als christenen zijn we onderweg, als pelgrims naar een andere wereld. Biddend voor vrede. Dit is het thema van de SO 2024.

MEER INFO www.facebook.com/StilleOmgang

Ook: Twitter en Instagram

AANMELDEN kan via de website:

www.stille-omgang.nl/jongerenprogramma/

VAN DE BESTUURSTAFEL

Kerksluitingen



EMMAÛS

**RK PAROCHIE
AMSTERDAM WEST**

De meesten van u zullen het inmiddels vernomen hebben dat het bisdom Haarlem-Amsterdam op termijn een deel van de kerken in zijn gebied wil gaan sluiten. Zo staan ook onze kerken de Augustinus en de Vincentius op de nominatie gesloten te worden, en wel per 1 januari 2025. Inmiddels zijn er gesprekken geweest met de kerkgangers van de Augustinuskerk en de Vincentiuskerk.

Een geloofsgemeenschap is geen gebouw

Gebouwenbeleid, een vraagstuk vol emoties dat al heel lang speelt.

Op zondagmorgen 24 september jl. direct na afloop van de viering (Vincentiuskerk) en twee dagen later, op dinsdagavond 26 september (Augustinuskerk) kwam Matthijs uitleg geven over dit voorgenomen besluit. Na zijn uitleg konden de parochianen reacties geven en vragen stellen.

“Ik zie dat het u heel veel pijn doet en ik voel daarin mee!” Een welgemeende reactie van Matthijs Boeser naar een parochiaan die blij gaf van groot verdriet. Verdriet over het voorgenomen besluit van het parochiebestuur om de zondagsvieringen in de Vincentiuskerk en de Augustinuskerk na 1 januari 2025 te beëindigen.



Matthijs Boeser is 63 jaar en was in de jaren 2006 tot en met 2010 econoom van het Aartsbisdom Utrecht. Daar werkte hij aan de fusie van 316 parochies naar 50. Vanwege zijn (bestuurlijke) ervaring met RK parochies heeft het bisdom Haarlem-Amsterdam hem opdracht gegeven om parochies in Noord Holland te begeleiden bij moeilijke vraagstukken rond samenwerking en gebouwen.

“En van die vraagstukken is het onderwerp ‘gebouwenbeleid’ verreweg het moeilijkste dat er is. Het roept altijd en overal en soms felle reacties op”, legt hij uit. “Iedere parochiaan in Nederland ziet dat de kerken leger en leger raken. En dat het steeds moeilijker is om roosters goed in te vullen met priesters en voorgangers. Het is voor pastores niet langer vol te houden om iedere zondag in elk gebouw te vieren. En al over enkele jaren kunnen veel parochies dat ook niet meer betalen. Ik zie de gevolgen ook in mijn eigen woonplaats Hillegom, waar het parochiebestuur al in 2004 besloot om de enorm geliefde Jozefkerk te sluiten. Ik was daar toen zelf parochiebestuurder en de helft van de parochianen in het dorp was ronduit boos op mij. Het besluit deed ook mij zeer! Inmiddels zijn de wonden in ons dorp geheeld. Het proces van ontkerkelijking is al heel lang gaande. Iedereen ziet en begrijpt wat er gebeurt. Maar nog altijd is de reactie overal het zelfde. “Ja, maar wij hebben geen problemen. Wij kunnen nog altijd voorgangers vinden. En als de nood aan de man komt, gaan we met de pet rond in het dorp en krijgen we zelfs een nieuw kerkdak bij elkaar””.

Reacties van onbegrip en boosheid

De reacties in de bijeenkomsten op 24 en 26 september waren niet anders. Parochianen bleven heel correct. Maar er waren veel reacties van onbegrip en (ingehouden) boosheid. Sommigen trokken de zorgvuldigheid van de besluitvorming in twijfel. Anderen wezen op de belangrijke plek die de Vincentiuskerk inneemt in de sociale structuur van de wijk. Bij de Augustinuskerk gaven parochianen blij van een diepe verbondenheid met het Augustijnse gedachtengoed. Ook de Augustinuskerk neemt in de wijk een belangrijke plaats in.

Onder andere door de samenwerking met het verzorgingshuis Nw. Vredenburg, maar vooral op liturgisch gebied. Maandelijks vindt er een oecumenische viering plaats, met name voor de bewoners van Nw. Vredenburg. Ook bij de zondagsvieringen zijn bewoners aanwezig. Verder is de kerk de gehele dag geopend en kunnen de mensen van Nw. Vredenburg en uit de buurt een moment van rust beleven.

En op een vraag van Matthijs of en hoe parochianen mee willen vieren in de Boomkerk, kwamen vrijwel uitsluitend negatieve reacties. "Ik ben bijna tachtig jaar; ik ga niet wéér van kerk veranderen. En hoe moet ik er komen?" Een andere veelgehoorde reactie: "De boomkerk is een hele kille grote ruimte. Er komen daar ook heel andere mensen. Niet onze sfeer, niet onze gemeenschap; ik ga daar niet kerken".

En in met name die laatste reactie zit de kern van het vraagstuk. Parochianen zijn hun geloof meer en meer gaan vereenzelvigen met het gebouw waarin ze vieren. Zij willen vooral vertrouwde gezichten zien. Zij voelen zich niet meer zo zeer verbonden met de Rooms Katholieke gemeenschap als geheel; in Nederland en daarbuiten. En dat terwijl de kracht van de Rooms Katholieke vieringen gelegen is in de rites die overal dezelfde zijn. "Of je nu in Nederland, Italië of Chili ter kerke gaat. Overal kun je begrijpen wat er gebeurt, ben je welkom en kun je je thuis voelen", reageert Matthijs. "Het zou mooi zijn als we dat gevoel kunnen laten landen".

De bisschop schreef daarover al in november 2016, in een gespreksnotitie voor bestuurders: "Belangrijk is dat we de gemeenschap in Christus niet louter geografisch is, verbonden aan een gebouw. Een geloofsgemeenschap heeft een gebouw nodig, maar is geen gebouw." [1]

Verdere gesprekken met parochianen

Inmiddels is het ruim 4 maanden geleden dat parochianen uitleg kregen over het voorgenomen besluit. Het is nu echt belangrijk om verder met hen in gesprek te gaan.

Wat betekent zo een voorgenomen besluit eigenlijk?
Veel parochianen hebben de indruk dat ze met dit besluit direct hun kerk kwijt zijn, maar zo ligt dat helemaal niet. Het voorgenomen besluit dat nu

voorligt, betreft de beëindiging van de vieringen op zondag. De gebouwen worden nadrukkelijk (nog) niet aan de eredienst onttrokken. Voor bijzondere vieringen, bijvoorbeeld uitvaarten of misschien wel een huwelijk, blijven de kerken open. Ook voor andere bijeenkomsten, mits toegestaan in de sacrale ruimte, blijven de gebouwen beschikbaar.

Pas wanneer duidelijk is wat er met de gebouwen op langere termijn gaat gebeuren, kan er een moment komen dat zij aan de eredienst worden onttrokken. Maar daar is nog helemaal geen zicht op. En het is mogelijk dat bijvoorbeeld de Vincentiuskerk een bestemming krijgt die past bij de sociale plek die het gebouw nu al inneemt. Ook voor de Augustinuskerk geldt diezelfde optie.

Hoe gaan we vieren in de Boomkerk?

Het bestuur heeft de geluiden over het 'andere karakter van de Boomkerk' nadrukkelijk gehoord. Ook voor de parochianen van de Boomkerk zal niet alles hetzelfde blijven. Zij moeten "inschikken", zodat parochianen uit de Vincentiuskerk en de Augustinuskerk zich thuis kunnen voelen. Het pastorale team onder leiding van Pastoor Luc Sermeus sdb wil zich nadrukkelijk inzetten om vieringen een klankkleur te geven die past bij de hele parochie. Vrijwilligers, waaronder kosteren en koren moeten ook ruimte krijgen in de Boomkerk. Ook daarover gaat het bestuur met parochianen in gesprek.

Inventarisatie

En natuurlijk wil het bestuur inventariseren welke praktische vragen leven. Als mensen echt geen goede mogelijkheid hebben om bij de Boomkerk te komen, wil het bestuur oplossingen bieden. Het eerste gesprek met parochianen staat gepland voor **zaterdag 9 maart** (zie de uitnodiging aansluitend aan dit artikel op de volgende pagina).

"Er is nog geruime tijd om met parochianen het verdere gesprek aan te gaan. Ik hoop dat de boosheid wegebt. Pijn zal nog wel blijven, maar wordt minder als de blik wat positiever naar voren kan", aldus Matthijs.

[1] Kerk in een verander(en)de samenleving, Mgr. dr. J.M. Punt en Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks, 7 november 2016

UITNODIGING

In aansluiting op het voorgaande artikel nodigt het bestuur alle parochianen (Boomkerk, Vincentiuskerk en Augustinuskerk) van de RK Emmausparochie uit voor een bezinningsbijeenkomst:

De betekenis van onze gebouwen voor de geloofsgemeenschap

Zaterdag 9 maart 2024 tussen 11.00 en 15.30 uur

Locatie Boomkerk

Admiraal de Ruijterweg 406 Amsterdam

Het programma zal starten met inleidingen over het onderwerp, waarna het bestuur een gezamenlijke lunch aanbiedt.

Na de lunch gaan parochianen, bestuur en het pastorale team in gesprek in subgroepen, waarna een gezamenlijke afsluiting volgt.

Natuurlijk ziet het bestuur graag dat veel parochianen deelnemen aan de bezinningsbijeenkomst. Met het oog op de lunch is het verzoek om u vóóraf aan te melden met een email aan het volgende adres: info@rkamsterdamwest.nl

Telefonisch aanmelden kan ook op *nummer 020 682 49 27*, bereikbaar op: maandag van 14.00-17.00 uur, op woensdag van 10.30-16.30 uur (alléén de even weken) en op donderdag van 10.00-17.00 uur.



Zr. Sara Böhmer OP is voormalig Algemene Overste en bestuurslid van de KNR (Konferentie van in Nederland gevestigde religieuzen)

TOT BESLUITEN KOMEN

In de discussies over de synode gaat het steeds om het luisteren. Soms heb ik de indruk dat dit een uitdrukking is van de ervaring niet genoeg gehoord te zijn in de Kerk, de ervaring dat besluiten 'zomaar' genomen worden zonder naar diegenen die het betreft te

luisteren.

Twaalf jaar was ik Algemene Overste van mijn congregatie van de Dominicanessen van Bethanië. In die tijd heb ik geleerd dat besluiten die ik moest nemen gedragen werden wanneer zo veel mogelijk zusters bij de besluitvorming betrokken waren en wanneer het proces tot besluitvorming zo transparant mogelijk was. Dit is niet altijd efficiënt! Timothy Radcliffe, voormalige Magister van de Orde, heeft eens gezegd dat de Orde der Dominicanen nooit efficiënt kan zijn omdat steeds naar consensus gestreefd wordt. Het is de moeite waard om dan maar niet efficiënt te zijn – het is wél enorm effectief!

Blijft het probleem van het nemen van een besluit: op het einde moet iemand het besluit ook daadwerkelijk nemen. Van de zusters wordt dan verwacht dat ze een 'synodaal' genomen besluit ook accepteren. Maar omdat alle oversten voor een bepaalde tijd zijn gekozen, is dit ook mogelijk. Wij geloven immers in de kracht van de Heilige Geest die we voor elke verkiezing aanroepen.

Misschien is het een van de problemen op weg naar een synodale kerk dat het 'gewone volk' weinig of géén inspraak heeft bij het benoemen van gezagsdragers. Lokaal betekent dit dat wij om de 12 jaar er rekening mee moeten houden dat met een nieuwe pastoor alles weer verandert. Het zou een droom zijn als hier 'synodale veranderingen' mogelijk worden. ■

Sara Böhmer

Dan maar niet efficiënt, wél enorm effectief!

Ga voor meer informatie over het synodaal proces naar www.luisterendopweg.nl



Zr. Zoë schrijft in deze column korte stukjes: gedeelde gedachten uit het leven gegrepen. Dat wat zij zoal meemaakt of ziet of wat haar bezig houdt.

Zr. Zoë is parochiaan en kerkt in de Vincentiuskerk.

Ze komt uit de Benedictijnse traditie. Zij is in 1993 in het benedictinessenklooster (Lioba) in Egmond ingetreden. In 1998 deed zij haar eeuwige professie aldaar en in 2011 kreeg zij vanuit Rome toestemming om buiten de slotmuren van het klooster te gaan werken.

In 2016 is zij als zuster overgegaan naar de Orde der gewijde maagden (Ordo Consecrationis Virginum). Hun werk bestaat voornamelijk binnen het apostolaat en het kerkgebeuren. Zij leven zelfstandig, en vallen onder de plaatselijke bisschop in hun bisdom. Zr. Zoë valt nu onder het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Zij heeft gestudeerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen voor geestelijke begeleiding/mystagogie.

Ben Jij die ik ken?

Als twee mensen verliefd zijn op elkaar, kunnen we nog niet spreken over échte liefde.

Een intens verliefde beschouwt zijn partner nog als een verlengstuk van zijn eigen verlangens, van zijn eigen verwachtingen.

Pas als de verliefde de "eigenheid", het "anders-zijn" van de ander aanvaard, pas wanneer hij de ander ziet zoals hij of zij werkelijk is, pas dan kan men van echte liefde spreken en dat kan soms ook pijn met zich meebrengen.

Datzelfde geldt ook op religieus gebied ten opzichte van Jezus, van God.

Er zijn mensen die zich een beeld van God hebben gevormd dat beantwoordt aan hun eigen gevoelsleven.

We vinden dit ook terug in het evangelie zelf. In het begin lijkt Jezus de Messiasfiguur te zijn die de apostelen verwachten en zich hebben voorgesteld: een machtige koning, een wonderdoener en genezer, de bevrijder van het joodse volk...

Maar zodra Jezus over Zijn lijden begint te spreken en Hij verrassende uitspraken doet, zodra zijn anders-zijn duidelijk wordt, laten velen het voor gezien. Hij beantwoordt immers niet langer aan het "beeld" dat zij zich van Hem hadden gevormd.

En nu een serieuze vraag.

Hoe zit het met óns beeld wat we van Hem hebben? Zijn wij teleurgesteld als Hij niet aan onze verwachting voldoet? Als Hij ons niet schijnt te horen? Draaien we dan ook onze rug naar Hem toe, óf blijven we op Hem vertrouwen, blijven we in Hem geloven?

Dat Pasen het Feest moge zijn waarop we Hem van harte kunnen zeggen: ondanks alles Heer: ik geloof dat ik er voor u toe doe, mijn hoop blijft altijd op u gevestigd, niet omdat ikzelf altijd zo hoopgevend ben, maar omdat u, die zonder hoop alle hoop gaf in uw Zelfgave.

(naar een gesprek wat ik lang geleden had met Herwig Arts s.J.)

Zalig Pasen

WAAR DRIJVEN DE ZWANEN HEEN
ALS HET MAANLICHT OVER HET WATER VALT
DAT ZICH RIMPELLOOS VOEGT
OP WEG NAAR EEN HORIZON
NOG NIET DOOR HET LICHT GETEKEND,
HUN VLEUGELS DONZIG ZACHT
STERK ALS HAMERS
BUIGEN DE RIETSTENGELS UITEEN.
GEEN ENKEL GELUID SNAVELS GESLOTEN
GLIJEND DOOR DE NACHT
WAARHEEN WAARHEEN



STEL JE VRAGEN
SPEEL IN ZIJN WEIDE
DOE WAT JE HAND VINDT OM TE DOEN
HIJ GAAT ZIJN ONGEKEND GANG
VERTROUW MIJN ZIEL, VERTROUW

TWEE GEDICHTEN INGEZONDEN DOOR ANNEMARIE WEGGELAAR, EEN LEZER VAN ONS PAROCHIEBLAD



Paus Franciscus tijdens de Paaswake in de Sint-Pieter van 2020.

*Foto: CNS photo - Stefano Dal Pozzolo
Bron: www.kn.nl/verdieping/achtergrond/*

ruimte voor adres:

Dat er licht mag zijn

Dat er licht mag zijn,
Licht in onze ogen,
zodat wij elkaar zullen zien,
zo goed als nieuw.

Licht in onze huizen,
dat er vriendschap en gastvrijheid mogen heersen,
Licht op onze wegen,
dat wij niet dwalen
en elkaar tot doolhof zijn.

Licht op deze plaats,
om elkaar bij te lichten,
elkaar toe te schijnen,
Met het geloof in Hem
die eens geroepen heeft:
"Ik ben het licht van de wereld."

Anonymus

***Wij wensen u een inspirerende 40-dagentijd toe en
een zalig Pasen!***

Woont geadresseerde niet op dit adres of wilt u dit blad niet meer ontvangen, mailt u dit dan even aan: info@rkamsterdamwest.nl of belt u naar tel.nr. 020 682 49 27. Dank u wel.