



## **PAROCHIENIEUWS**

*van de  
V.V.L.-parochie en de  
Magdalenaparochie*

**DECEMBER 2012 /  
JANUARI 2013**



*KERST*

Het parochienieuws wordt gratis bezorgd aan allen die geïnteresseerd zijn in het wel en wee van onze parochies. Aan degenen onder hen die buiten de parochie wonen, wordt het blad per post toegezonden. Uw waardering kunt u uitdrukken door een bijdrage op een van onze gironummers:

**25 30 580 t.n.v. RK Parochie VVL, Amsterdam;**

**26 72 59 t.n.v. RK Kerkbestuur Parochie H. Maria Magdalena, Amsterdam.**

### **Redactie:**

Annie Janssen, Rob Polet, Jaap van Sitteren, Steven Stolte en Hans Bakker (eindredactie)

### **Redactieadres:**

*Vincentiuskerk, Jacob van Lennepkade 211, 1054 ZP Amsterdam;  
tel. 020 – 618 27 39; e-mailadres: [vvlparochie@12move.nl](mailto:vvlparochie@12move.nl)*

### **Drukwerk:**

dhr. J. Helsloot Rijtuigenhof 123 1054 NC 616 42 17  
dhr. G. van Velthoven 1<sup>e</sup> Helmersstraat 227 hs. 1054 DW 612 30 70

### **Adreswijzigingen:**

Via parochiemedewerker Hans Bakker, maandag t/m woensdag werktijden en –plekken: zie achterin dit blad, binnenzijde omslag  
*e-mailadres: [vvlparochie@12move.nl](mailto:vvlparochie@12move.nl)*

---

KOPIJ voor het volgende parochienieuws (**februari - maart 2013**) kunt u inleveren **t/m uiterlijk 15 januari 2013** bij de *Vincentiuskerk*, Jacob van Lennepkade 211, of bij een van de redactieleden (zie hierboven).

Aanleveren op diskette of per e-mail wordt op prijs gesteld (zo mogelijk in Word of tekstbestand), graag met een uitdraai; e-mailadres: **[vvlparochie@12move.nl](mailto:vvlparochie@12move.nl)**

Indien u de kopij getypt inlevert, wilt u dan rekening houden met een marge van 2 cm rondom de tekst op **A5**-formaat.

De redactie behoudt zich het recht voor de ingezonden kopij in te korten. Anonieme brieven worden niet geplaatst.

Indien u artikelen of afbeeldingen over wilt nemen, dan willen wij dat graag van te voren weten, mede i.v.m. mogelijke rechten.

*Hartelijk dank voor uw medewerking.*

## INHOUDSOPGAVE

<i>Ontsluierd</i> , pastoraal werker Rob Polet	2
Kroniek van de parochies	4
Afscheid vanuit de Magdalena: <i>in memoriam</i>	7
Bevestiging ds. Lydia Meiling	8
Magdalenanieuws: <i>Sluiting van de Magdalenakapel</i>	9
<i>Hoe nu verder als Magdalena-gemeenschap?</i>	10
Verslag Regionale Inspiratiedag	12
Nieuw lid pastoraal team VVL	13
Heilige van de maand: <i>Thomas van Aquino</i> (28 januari)	14
Liturgievieringen	16
Vieringen in de Kersttijd	18
Liturgievieringen (v.v.)	20
Lezingen in de liturgie	20
Dankwoord Fatima-parochie	21
Agenda december en januari	22
Eerste H. Communie en H. Vormsel	24
Verslag lezing A. Bodar 8 nov. jl	24
Kerstconcert Ned. Kodály Koor	28
Activiteiten in de Regio	29
Nieuws uit Kerk en Buurt Westerpark	31
Adventsactie + soepmaaltijd	32
Sam's najaarskledingactie: opbrengst	34
Orgel-cd's De Boom en Augustinuskerk	35
De St Nicolaaskerk wordt Basiliek	36

### *Beste medeparochianen,*

Met dit parochienieuws zijn we al weer haast aan het einde van het kalenderjaar, op de drempel van oud naar nieuw. Dat geldt in meer opzichten ook voor onze parochies. Pastor Igno staat uitgebreid stil bij ontwikkelingen in de Magdalena-gemeenschap. De Liefde maakt zich op voor de allerlaatste viering van Kerst op de oude vertrouwde plek. In dit nummer worden de zondagse vieringen in De Boom nu ook uitgebreider vermeld, vooral t.b.v. kerkbezoekers uit de Magdalena. Van harte Zalig Kerstfeest gewenst !

*de redactie*

## ONTSLUIERD

Over menig leven ligt, zo niet permanent dan toch periodiek, een sluier. Iets dat een leven niet goed zichtbaar maakt en ook dat iemand belet om het leven open en vrij tegemoet te treden en te omarmen. Sluiers zijn vaak een bescherming van wat kwetsbaar is, en wie kan zeggen dat hij geheel ongesluierd leeft? Nu zijn sluiers op zichzelf niet goed zichtbaar en als je er een draagt dan wen je er al snel aan, bij wijze van spreken. We merken het gesluierd zijn van het leven pas wanneer die sluier plotseling niet meer nodig lijkt, door een gelukkige lijkende wending. Of die wending dan echt gelukkig is moet nog maar blijken.

Soms lijken mensen massaal op te veren uit een zekere sluimer zoals bijeen hoopvolle verkiezingsuitslag, naar aanleiding van een mooie gebeurtenis in de privésfeer. In de landen die gebukt gaan of gingen onder dictatoriale regimes en waar men een vuist probeert te maken voor een rechtvaardiger samenleving is het enthousiasme en de hoop leesbaar via de televisiebeelden die ons ervan bereiken. Zo tegen het einde van het jaar blikken we terug en kunnen we ons afvragen wat dit jaar heeft gebracht aan gelukkige en verdrietige momenten. Terwijl de dagen onderwijl steeds korter worden en het duister om ons heen toeneemt kunnen we er ons zo van bewust worden dat leven op aarde niet zonder duister is, ook niet in geestelijke zin. En ook al is ons persoonlijk leven misschien gevuld van geluk en 'blijde tijdingen', dan kunnen we in het leven van anderen zien dat aards leven inhoudt: leven met schaduw en sluier.

En dan leven we naar Kerstmis toe. In de kerstnacht zullen we de woorden van Jesaja weer horen: „Het volk dat in het duister wandelt ziet een groot licht.” Woorden die klinken als een opmaat voor de grote gave van Gods geboorte op aarde. een geschenk en een mysterie dat te groot is om geheel te bevatten, dat ergens 'ongelooflijk' is. Een oude boodschap, met verbluffende kracht opgediend. Een kind, een Licht in het duister. Niet naar menselijke maatstaven van aanzien en sociale positie, maar naar goddelijke wijsheid en waarheid.

Kunnen we het kerstkind (opnieuw) ontvangen? Wat zoeken we om het duister een plaats te wijzen waar het niet het laatste woord heeft? De komende maand zullen we wel weer de ene aanbidding tot entertainment na de andere over ons heen gestort krijgen, of we willen of niet. En steeds weer heeft het vat op ons en dreigt het onze aandacht af te leiden van waar Kerstmis echt om gaat. Niet om een slap aftreksel van het ware Licht, waar we een kaartje voor kunnen kopen bij de theaters, maar om de ontmoeting met God zelf, in een menselijke persoon. Ongelooflijk maar waar. En moeilijker dan simpelweg ingaan op de vele 'kerstaanbiddingen', seculiere en niet beklivende versies van Kerstmis.

Vorbereiding op Kerstmis is toelaten dat iets dat wezenlijk hoger is dan wat we als mensen kunnen bedenken in ons aardse leven binnen is gedrongen, en een plaats wil hebben. Het is ook uitzien naar de wederkomst van Christus, want wij, mensen van de 21<sup>ste</sup> eeuw leven tussen Gods geboorte op aarde en zijn wederkomst in. Dan zal de schepping voltooid worden, hemel en aarde zullen voorgoed met elkaar verzoend worden. Maar deze voltooiing van de schepping is in feite al begonnen met de geboorte van het Christuskind, die de weg naar God heeft getoond en voor ons mogelijk maakt. Het licht dat in de duisternis doorbreekt.

Ik wens ons toe dat we in de advent mogen groeien naar een open blik en hart op het goddelijk Kind, dat het de sluier over ons leven mag oplichten. Zo kunnen we vrije mensen zijn, mensen in wie Gods genade opnieuw en met kracht doorbreekt, dragers van het Licht van Kerstmis, mensen van God en voor wereld.

*Rob Polet, pastoraal werker*



## KRONIEK VAN DE PAROCHIES

Misschien is het u ontgaan, maar ik was er even niet. Dat had een zeer persoonlijke reden; u heeft daarover kunnen lezen in onze vorige kroniek. De heer Hans Bakker heeft dit werk op voortreffelijke wijze even overgenomen, waarvoor hartelijk dank!

Feesten is een leuke bezigheid en ik, maar ook mijn gasten hebben er, als je de foto's bekijkt, bijzonder van genoten. Maar nu moet er weer gewerkt worden en dat doen wij dus ook braaf ! Daarom starten we weer met onze informatie.

U las het al eerder: de Magdalena gaat dicht !

Nú moet ik zeggen: de Magdalena is voorgoed gesloten. Zelf ben ik er , 21 oktober jl, de hele dag geweest en ik kan u zeggen: het was geen feestelijke dag. Als je, zoals ik, meer dan veertig jaar in die parochie hebt gewerkt, gaat er wel iets door je heen. Maar ja, de tijd vraagt verandering: vermindering van locaties, teruglopend aantal bezoekers, minder priesters en pastoraal-werkenden en dan wordt het moeilijk om toch door te gaan. We hopen, dat de Magdalena-mensen elders een plek mogen vinden In de overige kerken in onze regio hebben we er al de nodige mogen begroeten: hartelijk welkom !

In de afgelopen tijd zijn er ook parochianen naar Boven verhuisd. Verderop kunt u in memoriams lezen van twee parochianen van de Magdalena (zie blz. 7-8).

In het vorige nummer werd al het overlijden gemeld van dhr. Pier Valentino Bover, op 8 september. Hij woonde aan de Gerard Borstkade, en was gehuwd met mevr. F.S. Bover-Tomé. In vroeger jaren was hij, achter de schermen, actief in ijssalon 'Cortina' aan de De Clercqstraat. Zijn vrouw was daar als gastvrouw meer zichtbaar, maar aan het ijs, dat buitengewoon smakelijk was (eigen ervaring), kon je merken wat samenwerking vermag. Pier, zulke mensen worden nu gemist. Dank je wel voor je ijs en vooral je inzet!

Zo'n 10 à 15 jaar geleden was Rex van Es actief als 'koster' en collectant in De Liefde. Dat deed hij met veel zorg en overgave. Met zijn rijzige gestalte kon je ook niet om hem heen. Zulke mensen zijn goud waard. Toen werd hij op zeker moment minder valide, tot het moment dat het eindelijk niet meer ging. Hij moest zijn taken neerleggen. Inmiddels was hij ook naar Amsterdam-Noord verhuisd en was De Liefde te ver weg komen te liggen. Op afstand was er, o.a. door het parochieblad, nog wel contact.

Vorige maand kwam het bericht van zijn overlijden; op 4 oktober stierf hij, 65 jaar oud. Dat is nog betrekkelijk jong, maar de lieve God moet gedacht hebben: het is goed zo ! Natuurlijk is er voor hem in de hemel een mooie plaats bereid. Daar zal hij zeker een voorspreker zijn voor zijn vrouw Heloïse, zijn kinderen Shanta en Anil en zijn kleinkinderen en verder familie. De uitvaart vond plaats in Crematorium Westgaarde, op donderdag 11 oktober. Op zondag 2 december vindt in De Liefde een herdenkingsdienst plaats voor Rex, of zoals zijn doopnamen klonken: Reginald Gerardus van Es.

Mevrouw Everdina W. Eiselin-Trilsbeek heeft ons ook verlaten. Ze woonde eerder in onze parochie, maar, - je wilt wel eens iets anders -; ze verhuisde naar elders in ons land. Toch kon ze ons niet vergeten; zo gaat dat met trouwe mensen, en dus kwam ze weer terug. Uiteindelijk heeft ze in De Werf een plaats gevonden en daar is ze ook overleden, op 12 oktober. Ze is 88 jaar geworden. Haar uitvaart vond op 17 oktober plaats in De Liefde en daar is ook een kruisje voor haar opgehangen. Als wij gaan verhuizen, verhuist dit kruisje mee, met de andere.

Nog steeds hebben we moeite het te geloven. Ze ging een weekje weg, zei ze; haar 'tot ziens' klinkt ons nog in de oren. De werkelijkheid was zo geheel anders – ja, Gods wegen zijn wonderbaar- ze stapte voorgoed naar Boven. Voor ons onvoorstelbaar: Henny, je bent nog zo 'levend' bij ons.

Henny Jansen-van Huijstee was in de week bijna altijd aanwezig in de vieringen in De Liefde en op zondag meestal ook. We

dronken daarna samen koffie en praatten over van alles en nog wat ! Henny was zeer betrokken bij wat zich bij ons afspeelde, op haar eigen bescheiden manier. Voorheen was ze betrokken bij de Zonnebloem, de gebedsgroep van De Liefde, en bij allerlei andere activiteiten. Nog kort geleden vierde ze op spectaculaire wijze haar 85-ste verjaardag, met een gezellige boottocht met lunch 'aan boord', op 17 juli. En opeens, op 13 oktober, kregen we het bericht van haar overlijden. Grote verslagenheid alom ! Dat kon toch niet, maar het was wel zo. Op 24 oktober vond haar uitvaart plaats op Sint Barbara.

Henny, bedankt voor wat je zichtbaar en vooral niet-zichtbaar deed ! We hopen, dat je daarvan nu de vruchten plukt. Je familie en wij moeten je missen, maar we denken, dat je nu Boven een fantastische voorspreekster zult zijn !

Onze zieken mogen we zeker niet vergeten; soms zijn ze al jaren hulpbehoevend. Ziek zijn kan echter veel verdriet geven; laten we voor hen blijven bidden !

Er is ook iets vrolijks gebeurd in de (VVL-)parochie: op 23 oktober is Pieter van Thiel geboren, zoon van Stein en Nelleke van Thiel-Wortmann. Heerlijk toch, zo'n nieuw leventje, dat hopelijk eens ons werk zal overnemen. Welkom, Pieter en groei maar fijn op in jullie gezin. De zusjes Emma en Jasmijn zullen je zeker verwennen, maar gelukkig heb je een pappa en mamma die daaraan verstandig richting zullen geven. Onze hartelijke felicitaties voor je beide ouders en zusjes.

Nog een feestelijk gebeuren was het op 11 november, de dag dat mevrouw Anny van Mechelen in de Vincentiuskerk werd gevormd door pastor Igno. Het is geen alledaagse gebeurtenis, maar het H. Vormsel is wel een sacrament dat kracht geeft om het leven aan te kunnen. Proficiat Anny, en blijf nog lang je krachten geven aan onze regio, in het Vincentiuskoor en bij andere taken.

Zo snellen we naar het einde van dit jaar; een jaar met vele gebeurtenissen, die ons dichter bij elkaar brachten, maar ook een

jaar met een toekomst die nog erg onzeker is. Hoe verder? Dat blijft voor ons de vraag, waarop het antwoord nog niet duidelijk is. Voorlopig krijgt u van ons nog een kroniek als afsluiting van dit jaar en zeggen we: „Tot ziens, en heel veel dank. En alvast een Zalig Kerstfeest gewenst.”

*Lieke Smeur*

### ***Afscheid vanuit de Magdalena van...***

*Thea Louman*

Op 31 oktober hebben wij tijdens een viering op Westgaarde afscheid genomen van Theodora Theresia (Thea) Louman – van 't Hoff. Thea is 74 jaar geworden. De afscheidsviering op Westgaarde werd verzorgd door Lydia Meiling, geestelijk verzorger van De Bogt en door pastor Igno Osterhaus. Gesproken werd over wat Thea voor de Magdalena en de bewoners van de Bogt/Westerbeer heeft betekend. Meer dan 20 jaar heeft Thea aan de katholieke bewoners van de Bogt/Westerbeer zeer regelmatig de H. Communie uitgereikt. Maar dat was niet alles... Gedurende deze jaren heeft Thea heel veel contacten opgebouwd met alle bewoners van dit huis. Zij was er gewoon voor iedereen. Zij stond altijd klaar met een hartelijk woordje en zij was zeer geliefd bij alle bewoners van De Bogt en bij andere parochianen van de Magdalena en bewoners uit de buurt. In één woord, zij was een geweldige vrouw! Ook heeft Thea zich op heel veel andere manieren ingezet voor de Magdalenaparochie.

Vele jaren heeft zij haar man Jan Louman op een heel liefderijke manier verzorgd, totdat hij, na een vijftig jaar huwelijk, op 74-jarige leeftijd overleed. Ongeveer 2,5 jaar geleden openbaarde zich bij Thea een ongeneeslijke ziekte. Uiteindelijk is zij hieraan overleden. Thea heeft het sacrament van de zieken ontvangen en zij is op heel rustige manier overleden. Zij was geheel voorbereid op haar naderende dood. Wij wensen haar kinderen Kees en Anita en de andere nabestaanden heel veel sterkte toe.

Thea: heel veel dank voor alles wat je voor de Magdalena-parochie en voor de buurt hebt betekend!

*Co van Musscher*

Een andere werker van het eerste uur was Co van Musscher. Wie kent Co, Kootje, of ome Co niet? Co heeft een typisch Jordanese achtergrond. Dat liet hij niet altijd zo blijken, bescheiden als hij was, maar hij was er wel trots op.

Co overleed op 4 november jl, op bijna 84-jarige leeftijd. Tijdens de afscheidsviering op de begraafplaats 'Barbara' schetste geestelijk verzorger Lydia Meiling van de Bogt Co als een zeer sympathieke en eenvoudige bewoner. Iedereen mocht hem heel graag. Co is lange tijd van zijn leven betrokken geweest bij een franciscaanse werkgroep. De franciscaanse blijheid en de eenvoud straalde hij heel duidelijk uit naar iedereen die hij op zijn levenspad tegen kwam. Lydia schetste tijdens de viering dat Co negen levens heeft gehad. Telkens als hij door zijn langdurige ziekte dreigde te overlijden, kwam hij er op wonderbaarlijke wijze toch weer bovenop! Zijn tiende leven is het eeuwige leven in de nabijheid van Co's geliefde Schepper. Heel veel dank Co, voor alles wat je voor ons hebt betekend !

*Igno Osterhaus, pastor*

---

### **BEVESTIGING MEVR. LYDIA MEILING**

In Zorgcentrum De Bogt/Westerbeer in de Spaarndammerbuurt werkt sinds enkele jaren mevr. Lydia Meiling als geestelijk verzorger. Zij heeft haar opleiding als predikant nu voltooid en zal officieel als predikant in de Protestantse Kerk Nederland worden bevestigd. Dat vindt plaats in een kerkdienst in de *Nassaukerk*, door ds. Klaas Holwerda, en wel op **zondag 9 december a.s. om 10.30 uur.**

U bent van harte welkom om deze feestelijke dienst bij te wonen.

*Nassaukerk*, De Wittenkade 109, 1052 AG Amsterdam.

## MAGDALENANIEUWS

### *De sluiting van de Magdalenakapel...*

Met gemengde gevoelens denk ik terug aan de sluiting van onze geliefde Magdalenakapel op 21 oktober. Persoonlijk heeft '21 oktober' mij heel veel gedaan. Ik weet dat deze dag voor veel van de lezers ook heel moeilijk is geweest. Het is niet niets als er een einde komt aan een kerkelijk thuis, vooral voor hen die vele tientallen jaren aan 'hun kerk' verbonden zijn geweest.

Heel veel dank spreek ik graag uit aan deken Ambro Bakker, aan de vroegere pastoors Joop Stam en Leo Nederstigt, aan dominee Klaas Holwerda van de Nassaukerk en aan Ellen Kok van Kerk en Buurt Westerpark. Zij hebben tijdens de slotviering bemoedigende woorden uitgesproken en ook veel leuke herinneringen uit het verleden opgehaald. Ook Cora Koene, die vele jaren als organist aan de Magdalena verbonden is geweest, heeft mooie woorden gesproken, alsmede mevrouw Jennifer van de Nes die recht uit haar hart sprak!

Heel veel dank hiervoor, het waren oprechte woorden!

Natuurlijk wil ik ook een woord van dank uitbrengen aan alle vrijwilligers die deze laatste bijeenkomst in de Magdalenakerk mogelijk hebben gemaakt! Heel veel werk is verzet en de vele bezoekers werden goed voorzien van een natje en een droogje. Hartelijk dank hiervoor, voor jullie inzet en vanzelfsprekend ook dank voor alles wat alle fantastische vrijwilligers voor de Magdalena hebben gedaan, en dat is heel veel geweest!

Ondanks de sluiting van 'ons' kerkgebouw gaat het leven verder. Een aantal 'Magdalenamensen' is de afgelopen zondagen naar de Boomkerk gegaan. Natuurlijk kunnen we het fijn vinden dat mensen zich eerst oriënteren binnen onze eigen kerkelijke regio. Anderen zijn nog in andere kerken buiten onze regio aan het kijken. Hoe een en ander er in de toekomst uit zal gaan zien, weten we nu nog niet. Wat wel belangrijk is, is het gegeven dat de 'Magdalena' zoveel mogelijk gemeenschap blijft.

## *Hoe verder met de Magdalena-gemeenschap ?*

### *Bijeenkomst in 'Filah'*

Op vrijdag 16 november is in 'Filah', aan de Van der Hoopstraat, een bijeenkomst georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomst was: ontmoeting onder het genot van een goede maaltijd, bereid door Jennifer van Es. Heel veel dank aan de vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt, speciaal aan Jennifer die fantastisch voor ons heeft gekookt! De Jamaicaanse maaltijd van Jennifer, ook wel 'Mamma Jenny' genoemd, was in één woord geweldig. De 20 deelnemers aan deze heel gezellige avond hebben gesmuld! Tijdens de avond werd uitgesproken dat deze bijeenkomst zeker voor herhaling vatbaar is! Het was gewoon heel erg leuk. Ergens in januari zullen we weer als Magdalenamensen bij elkaar komen. Er zal nog een datum bekend worden gemaakt.

### *Pastoraal team Magdalena*

Het pastoraal team van de Magdalenaparochie blijft gewoon in functie. Sluiting van ons kerkgebouw houdt zeker niet in dat de Magdalena-gemeenschap hiermee heeft opgehouden te bestaan. Er zal goed overleg blijven over de mogelijkheden van de gemeenschap binnen de regio. Natuurlijk kunt u mensen van het pastoraal team hierover benaderen. De leden zijn: Jennifer van de Nes, Til Schuhmacher, Ruth Pinas en pastor Igno Osterhaus, tel. 06 17 858 026.

### *Steunpunt in de Spaarndammerbuurt*

Ook wordt voorzichtig uitgekeken naar een ruimte in de Spaarndammerbuurt, waar mensen van de *Magdalena* elkaar bijvoorbeeld wekelijks kunnen ontmoeten, onder het genot van een kopje koffie of thee. Dit wordt door het pastoraal team onderzocht. Wij zullen u hiervan op de hoogte te houden.

## ***Ouderensoos in de Bogt***

De ouderensoos wordt georganiseerd door Kerk en Buurt. Deze soos zal worden voortgezet in de Bogt/Westerbeer. Deze bijeenkomst zal eenmaal per week worden gehouden. Voor de vaste bezoekers van de soos en voor de bewoners van de Bogt/Westerbeer is dit een heel welkom aanbod.

## ***Kerk- en Buurtviering in de Bogt/Westerbeer?***

Van de kant van de Bogt/Westerbeer is de bereidheid aanwezig voor een jaarlijkse Kerk- en Buurtviering. De kans is groot dat deze viering, georganiseerd door Kerk & Buurt, de Nassaukerk en -in de nieuwe situatie- de rk regio, gewoon door zal blijven gaan.

## ***KerstInn***

Deze zal dit jaar weer worden georganiseerd door Kerk en Buurt. Het was langzamerhand een traditie geworden dat de KerstInn in de Magdalenakapel werd gehouden. Vooral bewoners en kerkgangers van verschillende gemeenschappen deden hieraan mee. De bijeenkomst wordt ook nu in de Spaarndammerbuurt gehouden. Gekozen is voor buurthuis 'Horizon'. Daar is een grote zaal beschikbaar binnen de buurt.

## ***Inventaris Magdalenakapel***

Een groot deel van de kerkelijke goederen van de Magdalena is inmiddels overgebracht naar de Boomkapel aan de rechterzijde van de kerk, in de Van Gentstraat. Het altaar, de lezenaar, de credenstafel, de lezenaar, de doopstandaard, waarin de doopschaal en de 'Magdalena'-stoelen zijn in deze kapel geplaatst. Ook is een aantal van deze stoelen naar het regiocentrum aan de andere zijde van de Boomkerk gebracht. (zie ook blz. 21)

Tot zover de belangrijkste nieuwspunten rond de 'Magdalena'.

Wij willen u graag op de hoogte blijven houden.

*Igno Osterhaus, pastor*

## **VERSLAG REGIONALE INSPIRATIEDAG**

De Regionale inspiratiedag, op 13 oktober jl in het Regiocentrum bij De Boom gehouden, werd naar inhoud en praktische invulling voorbereid door een werkgroep bestaande uit leden van de diverse kerkgemeenschappen in Amsterdam West. Net als bij eerdere inspiratiedagen was het doel om mensen uit de verschillende Rk gemeenschappen van Amsterdam West bij elkaar te brengen en met elkaar in contact te brengen in zowel een ontspannen als inhoudelijke sfeer. Als thema werd gekozen 'geloof in beeld', want: meer nog dan door woorden worden mensen veelal gelovig geraakt door beelden en symbolen.

In de ochtend werden de mensen vanaf 10.00 uur ontvangen met koffie/thee. Na een welkomstwoord door pastor Osterhaus werd het programma uiteengezet. Eerst gingen de deelnemers (dat waren er zo'n 35 uit alle gemeenschappen) in groepjes uiteen. Men had daarvoor een nummertje gekregen zodat de groepen zouden bestaan uit mensen van verschillende gemeenschappen. Elke groep had een eigen tafel waarop een ruime hoeveelheid aan afbeeldingen, al dan niet expliciet religieus, waren neergelegd. Mensen werd gevraagd om hier één of twee afbeeldingen uit te kiezen die hen op de een of andere manier aansprak. Onder leiding van één van de leden van de werkgroep volgde er gesprek naar de vragen: waarom heb je deze afbeelding gekozen?; wat sprak je er in aan?; en, voor zover dit nog niet ter sprake was gekomen: wat zegt deze afbeelding je in gelovig opzicht? Deze methode leidde tot uitwisseling en gesprek in de groepjes waarin mensen diepe (geloofs-)ervaringen deelden en met elkaar bespraken. Dit werd door velen ervaren als voedend en bemoedigend.

Na een gebedsdienst in de kapel, waarin ieder werd uitgenodigd een persoonlijke voorbede te bidden, was er een goed verzorgde lunch die ook ruimte bood aan gesprek en ontmoeting.

Voor het middagdeel was Cees Tromp uitgenodigd. Hij is theoloog en deskundig op het gebied van Christelijke symboliek en iconografie. De diapresentatie die hij toonde en van



commentaar voorzag liet zien hoe oersymboliek, veelal op basis van natuur en diepe levenservaringen, een plaats hebben in de christelijke symboliek en gebruikt zijn om het christelijk geloof in beeld en architectuur aan te reiken. Deze presentatie was voor veel van de deelnemers een openbaring en inwijding in de betekenis van christelijke symbolen.

Nadat Cees Tromp enkele vragen had beantwoord werd er nog een uurtje nagepraat bij een hapje en een drankje. Het was een dag waarin (geloofs-)ontmoeting, leren en bidden mooi samen zijn gegaan.

Met veel dank aan de werkgroep en andere vrijwilligers die zich voor deze dag hebben ingezet.

*Rob Polet, pastoraal werker*

## NIEUW LID PASTORAAL TEAM VVL

Doddy de la Haye is bij de mensen uit De Liefde al goed bekend als lectrice. Sinds enige tijd zet zij zich daarnaast ook in voor het huisbezoek in de regio. Als pastores zijn we daar heel blij mee. Zo kunnen meer mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen 'de kerk aan huis krijgen'.

Doddy heeft zich ook aangesloten bij het pastoraal team van de VVL en ook dat is een grote winst omdat er al enige tijd niemand meer vanuit De Liefde in dit team zat. We zijn dus zeer blij dat mw. De la Haye naar haar talenten en inzet een bijdrage wil leveren aan huisbezoek en pastoraal team.

*Rob Polet, pastoraal werker*

## VERHUISBERICHT

Afgelopen maand is pastor Jac Hetsen verhuisd van de pastorie De Liefde naar een appartement boven de Vincentiuskerk. Zijn nieuwe adres is: Staringstraat 3 E, 1054 VM Amsterdam. Zijn telefoonnr. is ongewijzigd gebleven.

## HEILIGE VAN DE MAAND: THOMAS VAN AQUINO (28 januari)

Thomas van Aquino werd geboren in het kasteel Roccasecca. Hij was een lid van een vooraanstaande familie die wilde dat Thomas na zijn jeugd intrede deed bij de benedictijnen. Hij trad echter in 1244 toe tot een andere kloosterorde, de dominicanen. Zijn familie was hier zo boos over, dat zijn broers hem ontvoerden en hem op het kasteel gevangen hielden. In 1246 werd hij naar Parijs gestuurd waar hij leerling werd van de Duitse filosoof Albertus Magnus, die hij naar Keulen volgde. In 1252 begon Thomas zelf met lesgeven in de Bijbelleer. Dit deed hij in het klooster Saint Jacques in Parijs. In deze tijd schreef hij ook enkele belangrijke commentaren op een aantal boeken van het Oude en Nieuwe Testament.

Op bevel van paus Alexander IV kreeg hij in 1257, tegelijkertijd met de theoloog Bonaventura, de academische graad van magister verleend door de universiteit van Parijs. Nadat Thomas uit Parijs vertrokken was, verbleef hij van 1259 tot 1265 aan het pauselijk hof in Anagni, een kleine Italiaanse stad. In 1265 vertrok hij naar het klooster bij de Santa Sabina in Rome, en vervolgde zijn reis in 1267 naar Viterbo. In deze Italiaanse stad, die de residentie was van vele pausen, verbleef Thomas aan het pauselijk hof. Van 1269 tot 1272 verblijft hij nogmaals in Parijs. In deze periode had hij veel discussies met andere geleerden en filosofen over het aristotelisme en het ordewezen in de kloosters. Van 1272 tot 1273 verbleef Thomas weer in Italië. Daar ging hij aan de Universiteit van Napels lesgeven. Begin 1274 vertrok hij uit Napels naar het concilie in Lyon, maar stierf onderweg in de cisterciënzerabdij van Fossanova, tussen Napels en Rome.





In 1277 veroordeelde de bisschop van Parijs enkele van zijn stellingen, maar deze veroordeling werd herroepen toen paus Johannes XXII Thomas van Aquino in 1323 heilig verklaarde. In 1567 benoemde paus Pius V, zelf een dominicaan, hem tot kerkleraar. In de heiligenkalender van 1969 wordt hij echter op 28 januari gevierd, de dag dat zijn relieken naar Toulouse werden overgebracht, ook al is de algemene regel in de Katholieke Kerk dat de heiligen op hun sterfdag gevierd worden.

Hij wordt vaak afgebeeld als dominicaan met boek en ganzenveer in de hand, met de zon, een ster of een edelsteen op de borst; als attributen figureren vaak kelk en monstrans, lelie en duif.

### Thomas' scholastiek

In de 13e eeuw streefden geleerden naar een ordening, een coherent systeem waarin temperamenten, intellectueel en moreel leven onder te brengen waren. Dat betekent echter niet dat er geen beweging in zijn werken zit. Op een aantal punten is namelijk te herleiden dat Thomas in zijn carrière van mening verandert, zodat de dingen die hij schrijft gelezen moeten worden als *het huidige beste antwoord*.

Bovenal was Thomas een theoloog met een scherp gevoel voor mysterie. Steeds gaat het in zijn werken om God: alle andere dingen zijn relevant voor zover ze betrekking op God hebben. Daarbij is hij zeer precies in de taal die we voor God gebruiken: wat kunnen we nog wel zeggen, en waar houdt onze kennis op?

Tenslotte is Thomas een Bijbels theoloog. De Schrift staat steeds centraal en alle vragen die de tekst van de Bijbel oproept worden zeer serieus bestudeerd. Ook Thomas' grootste werk, zijn *Summa Theologiae*, laat zich lezen als een Bijbelse theologie: op grond van openbaring (de h. Schrift en de commentaren van de kerkvaders) en rede (waarbij de klassieke filosoof Aristoteles een leermeester voor Thomas was) vindt Thomas woorden om de geloofsgeheimen inzichtelijk te maken. Een groot voorbeeld van integere theologie, ingebed in een groot geloof in Gods barmhartigheid.

## EUCARISTIEVIERINGEN OP ZON- EN FEESTDAGEN



### *De Liefde, Da Costakade 12*

zondag 2 december	9.30 uur, woord- en communieviering
zang: Latijns koor	pastoraal werker Rob Polet
zondag 9 december	9.30 uur, eucharistieviering
zang: Cantorij	pastor Wiel Eggen sma
zondag 16 december	eucharistieviering
zang: Latijns koor	pastor Igno Osterhaus
zondag 23 december	9.30 uur, woord- en communieviering
zang: Cantorij	pastoraal werker Rob Polet

*voor vieringen in de Kerstweek: zie middenpagina's*

zondag 6 januari	9.30 uur, woord- en communieviering
zang: Latijns koor	pastoraal werker Rob Polet

N.B. Bij kopijsluiting was er nog geen nadere informatie over de vieringen in De Liefde in 2013; vandaar dat er hier geen vermelding is opgenomen. Zie hiervoor eind december de website van de regio en de berichtgeving in de kerken.

### *Vincentiuskerk, Jacob van Lennepkade 211*

zondag 2 december	11.15 uur, woord- en communieviering
zang: Vincentiuskoor	pastoraal werker Rob Polet
zondag 9 december	11.15 uur, woord- en communieviering
samenzang	dhr. Gerard de Reuver
zondag 16 december	11.15 uur, eucharistieviering
zang: Vincentiuskoor	pastor Igno Osterhaus
zondag 23 december	11.15 uur, woord- en communieviering
samenzang	pastoraal werker Rob Polet

*voor vieringen in de Kerstweek: zie middenpagina's*

zondag 6 januari 11.15 uur, woord- en communieviering  
 samenzang pastoraal werker Rob Polet  
 zondag 13 januari 11.15 uur, viering  
 zang: voorganger nog niet bekend  
 zondag 20 januari 11.15 uur, viering  
 zang: voorganger nog niet bekend  
 zondag 27 januari 11.15 uur, viering  
 zang: voorganger nog niet bekend

*Par. H. Drie-eenheid, De Boom, Adm. De Ruijterweg 406*

zondag 2 december 10.45 uur, eucharistieviering  
 zang: Notenboomkoor pastor Wiel Eggen sma  
 zondag 9 december 10.45 uur, eucharistieviering  
 samenzang pastor Igno Osterhaus  
 zondag 16 december 10.45 uur, eucharistieviering  
 zang: Notenboomkoor pastor Henk Janssen wp  
 zondag 23 december 10.45 uur, eucharistieviering  
 samenzang pastor Igno Osterhaus  
 maandag 24 december 21.30 uur, Kerstnachtwake  
 zang: Notenboomkoor pastor Wiel Eggen sma  
 dinsdag 25 december 10.45 uur, eucharistieviering  
 zang: Notenboomkoor pastor Igno Osterhaus  
 zondag 30 december 10.45 uur, woord- en communieviering  
 samenzang dhr. Gerard de Reuver  
 dinsdag 1 januari 10.45 uur, eucharistieviering  
*Nieuwjaarsdag* pastor Igno Osterhaus  
 zang: Notenboomkoor  
 zondag 6 januari 10.45 uur, eucharistieviering  
 zang: Notenboomkoor pastor Wiel Eggen sma  
 zondag 13 januari 10.45 uur, viering  
 samenzang voorganger nog niet bekend  
 zondag 20 januari 10.45 uur, viering  
 zang: Notenboomkoor voorganger nog niet bekend  
 zondag 27 januari 10.45 uur, viering  
 samenzang voorganger nog niet bekend

## VIERINGEN IN

*De Liefde, Da Costakade 12*

woensdag 19 december 9.00 uur, boeteviering

zondag 23 december 9.30 uur, woord- en communie-  
*4<sup>e</sup> Zondag v.d. Advent* viering  
 pastoraal werker Rob Polet  
 m.m.v. de Cantorij

maandag 24 december 20.00 uur, Kerstnachtviering  
*Kerstavond* pastor Igno Osterhaus  
 m.m.v. Latijns koor Gaudeamus

dinsdag 25 december 9.30 uur, eucharistieviering  
*1<sup>e</sup> Kerstdag* pastor Wiel Eggen sma  
 m.m.v. de Cantorij

zondag 30 december 9.30 uur, eucharistieviering  
*Heilige Familie* pastor Igno Osterhaus  
 met samenzang

dinsdag 1 januari geen viering  
*H. Maria, Moeder Gods* N.B. Eucharistieviering in  
*De Boom*, 10.45 uur  
 pastor Igno Osterhaus

zondag 6 januari 9.30 uur, woord- en communie-  
*Openbaring des Heren* viering  
 pastoraal werker Rob Polet  
 m.m.v. Latijns koor Gaudeamus

*Zalig kerstfeest en een*

# DE KERSTTIJD

*Vincentiuskerk, Jacob van Lennepkade 211*

zondag 23 december <i>4<sup>e</sup> Zondag v.d. Advent</i>	11.15 uur, woord- en communie- viering pastoraal werker Rob Polet .. met samenzang
maandag 24 december <i>Kerstavond</i>	21.15 uur, Kerstnachtviering pastor Jac Hetsen mhm m.m.v. het Vincentiuskoor
dinsdag 25 december <i>1<sup>e</sup> Kerstdag</i>	11.15 uur, eucharistieviering pastor Wiel Eggen sma met samenzang
zondag 30 december <i>Heilige Familie</i>	11.15 uur, eucharistieviering pastor Igno Osterhaus met samenzang
dinsdag 1 januari <i>H. Maria, Moeder Gods</i>	geen viering N.B. Woord- en communie- viering in de <i>Augustinuskerk</i> , 10.30 uur, dhr. Hans Simis
zondag 6 januari <i>Openbaring des Heren</i>	11.15 uur, woord- en communie- viering pastoraal werker Rob Polet aansluitend ca. 12.30 uur: nieuwjaarsbijeenkomst

*Gelukkig Nieuwjaar!*

## Vieringen op weekdays:

*De Liefde*

maandag t/m vrijdagochtend om 8.15 uur, ochtendgebed  
woensdagmorgen om 9.00 uur, eucharistieviering  
vrijdagochtend om 9.00 uur, eucharistieviering  
*Boomkapel, Van Gentstraat 23:*  
iedere zaterdag om 17.00 uur, weekendviering  
dinsdagmiddag om 15.00 uur, Rozenkrans- en Antoniusgebed  
2<sup>e</sup> vrijdag van de maand om 10.00 uur, communieviering

## Vieringen overige kerken in de regio Oud-West:

*Parochie H. Drie-eenheid:*

*Augustinuskerk, Postjesweg 123:*  
eucharistieviering: zondag 10:30 uur  
eucharistieviering: dinsdag 10.00 uur  
eucharistieviering: 1<sup>e</sup> vrijdag 10.00 uur  
oecumenische viering: 4<sup>e</sup> vrijdag 10.30 uur

*Parochie N.S. de Fátima (Portugeestalig)*

*Fátimakapel, Jacob Catskade 11:* zondag 11.00 uur

## Lezingen weekendvieringen:

*2 december, 1<sup>e</sup> zondag van Advent:*

Jeremia 33, 14-16; 1 Tessalon.3, 12 – 4, 2; Lucas 21, 25-28 -34-36

*9 december, 2<sup>e</sup> zondag van Advent:*

Baruch 5, 1-9; Filippienzen 1, 3-6 + 9-11; Lucas 3, 1-6

*16 december, 3<sup>e</sup> zondag van Advent:*

Jesaja 53, 10-11; Hebreëën 4, 14-16; Marcus 10, (35-) 42-45

*23 december, 4<sup>e</sup> zondag van Advent:*

Micha 5, 1-4a; Hebreëën 10, 5-10; Lucas 1, 39-45

*24 december, H. Kerstavond en Kerstnacht*

Jesaja 9, 1-3 + 5-6; Titus 2, 11-14; Lucas 2, 1-14

*25 december, Kerstdag*

Jesaja 52, 7-10; Hebreëën 1, 1-6; Johannes 1, 1-18

30 december, *H. Familie, Jezus, Maria, Jozef:*

Sirach 3, 2-6+12-14; Kolossenzen 3, 12-21; Lucas 2, 41-52

1 januari, *H. Maria, Moeder van God:*

Numeri 6, 22-27; Galaten 4, 4-7; Lucas 2, 16-21

6 januari, *Openbaring des Heren:*

Jesaja 60, 1-6; Efeziërs 3, 2-3a + 5-6; Matteüs 2, 1-12

13 januari, *Doop van de Heer:*

Jesaja 42, 1-4 + 6-7; Handelingen 10, 34-38; Lucas 3, 15-16 + 21-22

20 januari, *2<sup>e</sup> zondag door het jaar*

Jesaja 62, 1-5; 1 Korintiërs 12, 4-11; Johannes 2, 1-11

27 januari, *3<sup>e</sup> zondag door het jaar:*

Nehemia 8, 2-4a+5-6+8-10; 1 Korint. 12, 12-30; Lucas 1, 1-4 + 4, 14-21

---

## DANKWOORD VAN DE FATIMA-PAROCHE

Graag wil ik namens de Nossa Senhora de Fatima Parochie de mensen van de Magdalena Parochie van harte bedanken voor de verschillende, vooral liturgische, objecten die wij hebben ontvangen, na de sluiting van de Magdalenakapel eind oktober jl. Wij betreuren het droevige feit, dat de Magdalena-parochie de deuren van haar kapel moest sluiten.

Wij zijn blij dat u aan ons, een migrantenparochie, gedacht hebt. Zondag 28 oktober kon ik een groen kazuifel aan onze gemeenschap laten zien en heb ze verteld, dat die van de Magdalena parochie afkomstig was en aan ons geschonken is.

Wij zijn erg dankbaar aan de Magdalena-gemeenschap voor dit cadeau aan ons. Te meer omdat u onze Portugeessprekende migrantenkerk ook enige weken gastvrijheid hebt verleend toen onze kerk gerestaureerd werd.

Wij hopen en vertrouwen er op, dat het contact met de autochtone parochies in de regio Oud West Amsterdam altijd vruchtbaar zal zijn.

*pastor Jac.Hetsen.mhm*

## AGENDA DECEMBER 2012 - JANUARI 2013

*november*

di 27 19.30 uur, *Vincentiuskerk*, Bijbelcursus over Exodus

vr 30 H. Andreas, apostel

*december*

zo 2 Eerste zondag van de advent

12.45 uur, *Vincentiuskerk*, spirituele film 'Etre et Avoir', zie blz. 29

di 4 H. Barbara, maagd en martelares, medepatrones *De Liefde*

20.00 uur, *Augustinuskerk*, Postjesweg 123, cursus over Job, zie blz. 29

wo 5 19.30 uur, *Vincentiuskerk*, avondgebed in de advent

do 6 H. Nicolaas, bisschop, medepatroon *De Liefde*

vr 7 Eerste Vrijdag

17.30 uur, *Regiocentrum De Boom*, Gibraltarstraat 55, soepmaaltijd t.b.v. Solidaridad, zie blz. 34

za 8 Onbevleete Ontvangenis van de heilige maagd Maria  
20.15 uur, *Oranjekerk*, 2<sup>e</sup> Van der Helststraat 1-3, Kerstconcert Nederlands Kodály Koor, zie blz. 28

zo 9 Tweede zondag van de advent

14.00 uur, *Augustinuskerk*, Postjesweg 123, 'Festival of Lessons and Carols', viering met kerstlezingen en kerstliederen, zie blz. 29

di 11 20.00 uur, *Augustinuskerk*, Postjesweg 123, cursus over Job, zie blz. 29

wo 12 19.30 uur, *Vincentiuskerk*, avondgebed in de advent

zo 16 Derde zondag van de advent, zondag 'Gaudete'

wo 19 9.00 uur, *De Liefde*, boeteviering

19.30 uur, *Vincentiuskerk*, avondgebed in de advent

20.00 uur, *Vincentiuskerk*, Kerst-vooravond, zie blz. 30

do 20 20.00, *De Boom*, Kerstconcert VU-koor: 'Wij komen tezamen', zie blz. 30

zo 23 Vierde zondag van de Advent

Zie voor de vieringen in de Kersttijd de middenpagina's van dit blad.

- ma 24 Heilige Kerstavond en Kerstnacht  
14 uur, *Verpleeghuis De Poort*, Hugo de Grootkade 20,  
kerstviering in het restaurant
- di 25 Kerstdag, Geboorte van de Heer
- wo 26 Tweede Kerstdag. H. Stefanus, eerste martelaar  
geen vieringen  
11.00 uur, *De kleine Johannes*, Overtoom 363A,  
kerstviering met de bewoners in de grote zaal
- do 27 H. Johannes, apostel en evangelist
- vr 28 HH. Onnozele Kinderen, martelaren
- zo 30 H. Familie, Jezus, Maria, Jozef
- ma 31 Oudejaarsdag
- januari 2013*
- di 1 Nieuwjaarsdag, H. Maria, Moeder van God  
geen vieringen in de VVL, wel in De Boom en Augustinus
- vr 4 Eerste vrijdag
- zo 6 Openbaring des Heren  
12.30 uur, *Vincentiuskerk*, nieuwjaarsbijeenkomst én  
ca. 12.00 uur, *Augustinuskerk*, nieuwjaarsbijeenkomst,  
beide na afloop van de vieringen, zie blz. 30
- do 10 18.00 uur, *Nassaukerk*, De Wittenkade 111,  
Nieuwjaarsmaaltijd Kerk en Buurt Westerpark, zie blz. 31
- zo 13 Doop van de Heer  
10.30 uur, *Augustinuskerk*, viering m.m.v. het N.H.  
Byzantijns Koor.  
10.30 uur, *Nassaukerk*, viering waarin mevr. Lydia  
Meiling (De Bogt) wordt bevestigd als predikant, zie  
blz. 8
- di 15 14.00 uur, *Vincentiuskerk*, redactievergadering
- vr 25 Bekering van de h. apostel Paulus
- ma 28 H. Thomas van Aquino, priester en kerkleeraar, zie blz. 14  
*Vincentiuskerk*, verzendklaar maken parochieblad



## EERSTE H. COMMUNIE EN H. VORMSEL 2013

Het komende werkjaar 2012/2013 bieden wij als regio Amsterdam Oud-West weer voorbereidingstrajecten aan voor de eerste H.

Communie en het H. Vormsel.

Aan de voorbereiding op de eerste H. Communie kunnen kinderen deelnemen van ongeveer 8 jaar. De voorbereiding begint in december 2012 en in mei/juni 2013 kunnen de deelnemers hun eerste Communie doen. Degenen die zich al hebben opgegeven krijgen binnenkort een uitnodiging voor de 1<sup>e</sup> bijeenkomst. Als u uw kind nog wilt opgeven, doet u dat dan zo snel mogelijk.

De voorbereiding op het H. Vormsel is bestemd voor jongeren tussen 13 en 15 jaar. De voorbereiding hiervoor begint eveneens in december 2012 en ook deze gaat door tot juni 2013.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de pastores Wiel Eggen, Jac Hetsen en Igno Osterhaus, tel. 06 27256730, of 06 17858026.

*Igno Osterhaus, pastor*

## VERSLAG LEZING ANTOINE BODAR: een boeiende en prikkelende avond

Op donderdag 8 november was Antoine Bodar te gast in ons Regiocentrum bij de Boomkerk.

De priester, kunsthistoricus, literatuurwetenschapper, filosoof, en voormalig hoogleraar Christendom, cultuur en media, gaf een les in kritisch denken over de huidige stand van zaken in de liturgie. Voor een aandachtig publiek van ruim zestig personen (onder wie zelfs mensen uit Zwolle en de Betuwe) sprak de welbespraakte priester van ons bisdom over Liturgie sedert Vaticanum II; en brak een lans voor sacraliteit, kwaliteit en stijl in de liturgie.

Bodar begon bij de tekst van het Tweede Vaticaans Concilie over de liturgie, de constitutie *Sacrosanctum Concilium*. Het *aggiornamento*, het ‘bij de tijd brengen’, dat paus Johannes XXIII als motto aan het concilie had meegegeven moet volgens Bodar niet worden verstaan als een veranderen van de geloofsleer (ook volgens Johannes XXIII is die immers onveranderlijk), maar was bedoeld als een aansporing om de leer te communiceren in deze tijd. Verandering was dus niet het streven, het ging om communicatie.

Juist rond dit punt zijn er veel misverstanden gerezen na het concilie. Antoine Bodar bemerkte dit toen hij in de jaren negentig publiekelijk in debat ging met Huub Oosterhuis, volgens wie het concilie een radicale breuk met het verleden inhield. Alsof de Kerk opnieuw begonnen was en al het voorgaande er niet meer toe deed. Dat was nooit de bedoeling volgens Bodar en tegenover deze ‘hermeneutiek van de discontinuïteit’ stelde hij de hermeneutiek van de continuïteit waar ook de huidige Paus steeds op wijst. Het concilie kan niet los worden gezien van de traditie van de Kerk want wat in al de eeuwen die eraan vooraf gingen als waar en levensvervullend geloof is beleden kan niet zomaar betekenisloos zijn geworden.

Hetzelfde geldt voor de kerken van de reformatie. Daarvan kan ook niet worden gezegd dat het geloof dat zij belijden pas van na de reformatie is: zij zijn slechts een vertakking in de tijd van het geloof dat teruggaat tot het geloof van de apostelen. Dit wordt ook in reformatorische kringen steeds vaker ingezien. De teksten van het concilie grijpen dan ook steeds terug op de heilige Schrift en geschriften van kerkvader, andere concilies, etc. Dit betekent niet dat alles bij het oude moest blijven. Kardinaal Walter Kasper heeft gezegd: „*modern is prima, maar modernistisch is het moderniseren om te moderniseren en dat moet worden vermeden.*”

De radicale veranderingen die we in Nederland hebben gezien na het concilie waren dan ook veelal niet naar de intentie van het

concilie, ook al werd dit wel vaak zo ‘verkocht’. Bodar noemde bij voorbeeld de ‘tweede beeldenstorm’; het verwijderen van beelden en altaren in de jaren zestig en zeventig. Het concilie had daar niets over gezegd en dit was dan ook verre van de bedoeling. In Nederland werd de Eucharistie doorgaans vooral begrepen als ‘maaltijd’, maar, zo Bodar, Eucharistie is ook ‘offer’ en die twee zijn niet te scheiden. In andere landen is dat ook nooit zo gebeurd na het concilie. Het gevolg in Nederland was dat de ‘actieve deelname van de gelovigen’ in Nederland zo werd verstaan dat iedereen iets moest doen tijdens de viering van de Eucharistie (en het priesterkoor druk bevolkt werd). Maar het concilie bedoelde niet meer dan mensen aansporen om niet tijdens de Mis ‘de rozenkrans te bidden of Thomas van Kempen te lezen’, zoals voor het concilie gebruik was van veel gelovigen. Dat zijn op zich goede dingen, maar kunnen ook thuis gebeuren, aldus Bodar.

Het concilie wilde vooral dat mensen met meer aandacht en betrokkenheid de Mis meevierden; onder meer door acclamaties en alternerend gebed. Lezingen konden om die reden voortaan in de moedertaal worden gelezen. Maar het Latijn, als teken van eenheid en taal van de kerk, is nooit afgeschaft. Veranderingen moesten de liturgie vooral doorzichtiger maken.

Bodar pleitte niet voor een terugkeer naar de liturgie van voor het concilie: ‘een hervorming van de liturgie was nodig’. Maar daarin is men volgens Bodar te veel doorgeschoten. De liturgie van na het concilie is op zichzelf opener en transparanter dan die van voor het concilie, maar om die goed te vieren is er wel wat nodig. Muziek en taal moeten stijlvol zijn. En helaas wordt daar maar al te vaak niet op gelet, waardoor het mysterie niet meer zichtbaar wordt. ‘Het gaat er in de liturgie op de eerste plaats om dat je gegrepen wordt en niet dat je alles begrijpt’. Als gevolg van het streven om alles begrijpelijk te maken is de liturgie in Nederland volgens Bodar veelal gebanaliseerd, en dat heeft mensen uit de Kerk gejaagd. Begrijpelijke taal is goed maar het moet geen alledaagse taal zijn.

Het mysterie kan heel goed in de Liturgie een betere plaats krijgen, en dat is ook waar de huidige Paus voor pleit. Bodar noemde Romano Guardini, die liturgie omschreef in termen van een spel: het kent zijn eigen afbakening in tijd en ruimte en heeft eigen regels die maken dat het ‘werkt’.

In dit verband noemde hij de betekenis van de verschillende houdingen die mensen kunnen aannemen. Knielen als teken van eerbied die ook met het hart beleefd wordt; staan: actief en strijdbaar; lopen: niet zoals op straat maar eerder een schrijden, dat is gedisciplineerd en edel, het maakt een mens vrij voor het zicht op het mysterie; en wie rechtop loopt toont zich een kind van de Allerhoogste.

Ook over de gebedsrichting kan weer worden nagedacht. Men zegt dat voor het concilie de priester ‘met de rug naar de mensen stond’; maar daarin lag natuurlijk niet de betekenis. Priester en gelovigen waren allen gericht ‘ad Dominum’, tot de Heer. Een priester die voortdurend de mensen aankijkt kan juist afleiden van de gerichtheid op de Allerhoogste. Kan men niet, zoals op verschillende plaatsen al gebeurt, sommige delen van de Mis gezamenlijk in dezelfde richting bidden? Ik vind dit een spannende en uitdagende vraag. Saillant was dat Antoine Bodar erop wees dat het ‘bidden richting de mensen’ niet door het concilie is voorgeschreven.

Kerken die vol zitten in deze tijd zijn, aldus Antoine Bodar, zijn de kerken waar in de liturgie gelet wordt op stijl, kwaliteit en sacraliteit. Dit lijkt mensen nog steeds toegang te geven tot de geloofsmysterieën. Een te grote mate van creativiteit kan dodelijk zijn voor de liturgie. De kracht van de liturgie zit onder meer in de herhaling. Dat werkt verbindend en herhaling maakt een mens uiteindelijk vrij. Dat wil niet zeggen dat er nooit iets verandert. Paus Benedictus XVI zegt: „*De liturgie is als een organisme; het ontwikkelt zich in de tijd zonder drastisch te veranderen.*”

De lezing van Bodar bood veel stof tot reflectie. Na drie kwartier te hebben gesproken ging hij uitvoerig in gesprek met de aanwezigen. Zijn voordracht had, door het onderwerp en de

helderheid van taal, veel losgemaakt en er kwamen vele vragen en opmerkingen. Opvallend was dat Antoine Bodar hier ruim de tijd voor nam (vijf kwartier) en dat hij de soms zeer kritische reacties op zijn voordracht geduldig en aandachtig aanhoorde. Zo ontstond een gesprek tussen inleider en publiek waarin recht werd gedaan aan ieder. Dat was mooi om te ervaren. Antoine Bodar werd bedankt met een warm applaus en een attentie waarna er nog tot laat werd nagepraat bij een drankje. Van velen hoorde ik dat zij het een heel mooie avond hadden gevonden. Ik vond het bijzonder om iemand met intelligentie en passie te horen spreken over de liturgie en te ervaren hoezeer dit onderwerp leeft bij de mensen die waren gekomen. De lezing van Bodar en de opmerkingen uit het publiek blijven tot nadenken aanzetten.

*Rob Polet*



---

## KERSTCONCERT DOOR KODALYKOOR

Het Nederlands Kodály Koor o.l.v. Takashi Mizumoto (dirigent van Cantorij De Liefde en van het Notenboomkoor), geeft op **zondag 8 december a.s.** een Advents/Kerstconcert.

Op het programma staan de Missa in A van Miklós Kocsár, werk van F. Mendelssohn, en liederen in kerstsfeer van o.a. Palestrina en John Rutter. M.m.v. Wakan Shimizu, piano en orgel.

*plaats:* **Oranjekerk**, 2<sup>e</sup> Van der Helststraat 1-3, Amsterdam- De Pijp

*datum:* **zondag 8 december, 10.15 uur**

*toegang:* € 12,50.

Voor meer info: tel. (0299) 439 977; [www.kodalykoor.nl](http://www.kodalykoor.nl)



## ACTIVITEITEN in de REGIO

De activiteitencommissie werkt alweer aan een programma voor het voorjaar. In het volgende nummer kunt u daar hopelijk al meer over lezen. Nu wijzen we u graag nog op de activiteiten in de laatste maand van het jaar.

**Spirituele film:** *Vincentiuskerk* **zondag 2 december** om 12.45 u. We kijken naar *Etre et Avoir*, een indrukwekkende film van Nicolas Philibert. Wil Snelder verzorgt weer een inleiding en begeleidt het nagesprek.

De film begint om 12.45 uur en voor wie eerst de viering van 11.15 uur meeviert is er een lunch. Bijdrage € 4,-

**Cursus Job:** *Augustinuskerk* **dinsdag 4 en 11 december** van 20.00 tot 21.30 uur

Pastor Wiel Eggen sma over de betekenis van het boek Job in het geloofsleven van mensen nu. Bijdrage in de kosten: € 5,-

**Avondgebed** in de Advent: *Vincentiuskerk* **woensdagen 5, 12 en 19 december** van 19.30 tot 20.00 uur

Een heel goede manier om aan gebed en bewuste voorbereiding op Kerstmis toe te komen.

**A Festival of Lessons and Carols**, *Augustinuskerk*, **zondag 9 december a.s.**, 14.00 uur (kerk open om 13.30 uur)

Een oude Engelse traditie wordt voortgezet met 'a Festival of lessons and carols', traditionele viering met lezingen en kerstliederen. Hieraan werken mee het Projectkoor "Puer Natus Est" gevormd door de Maarnse Cantorij en een groot aantal gastzangers en musici.

Toegang gratis, na afloop een deurcollecte ter bestrijding van de onkosten. Tevens zal u een drankje worden aangeboden.

Iedereen is van harte uitgenodigd. Door de zang en de voordrachten kunnen we dan alvast in kerststemming komen.

**Kerst-vooravond: woensdag 19 december** om 20.00 uur in de *Vincentiuskerk*

Een bezinnende en oecumenische avond over de betekenis van Kerstmis. Paula de Jong, predikante voor de Augustanakerk komt vertellen over haar kerstbeleving. Andere sprekers worden nog bekend gemaakt. Met hen gaan we verder in gesprek over de betekenis van Kerstmis. Vrijwillige bijdrage

**Kerstconcert** door Vu koor met samenzang "*Wij Komen tezamen*": in de *Boomkerk* op **donderdag 20 december** 20.00 - 21.00 uur

Het Vu koor (70 man sterk!) zingt schitterende klassieke koorwerken tgv Kerstmis en ondersteunt alle mensen in de kerk bij het zingen van Nederlandse kerstliederen. Voor jong en oud een prachtige avond om naar Kerstmis toe te leven. Toegang is gratis; programmaboekje met liedteksten: € 2,-.

Collecte na afloop, net als Glühwein en kerstbrood.

**Nieuwjaarsbijeenkomsten, zondag 6 januari 2013, na afloop van de vieringen**, in de Augustinuskerk (Tuinzaal) én in de Vincentiuskerk. gehouden in de Tuinzaal. Dit is tevens een goede gelegenheid om elkaar in het nieuwe jaar te ontmoeten. Alle parochianen en belangstellenden zijn van harte hiervoor uitgenodigd.

Voor een broodje zal worden gezorgd.

Op **zondag 13 januari 2013** zal het **N.H. Byzantijns Koor** zijn medewerking verlenen aan de zondagse viering in de Augustinuskerk.

Aanvang zoals gebruikelijk om **10.30 uur**.

### Adressen:

*Augustinuskerk*, Postjesweg 123

*De Boom*, Admiraal de Ruijterweg 406

*Vincentiuskerk*, Jacob van Lennepkade 211

Kijk ook op de website: [www.rkamsterdamwest.nl](http://www.rkamsterdamwest.nl)

## NIEUWS VANUIT KERK EN BUURT WESTERPARK



### *Nieuwjaarsmaaltijd donderdag 10 januari 2013*

Het jaar 2013 begint feestelijk met de Nieuwjaarsmaaltijd, in de Nassaukerk. Vorig jaar waren er 190 deelnemers. Nieuwsgierig hoeveel het er dit jaar worden. De maaltijd is bedoeld voor alle bezoekers en vrijwilligers van Kerk & Buurt en voor iedereen die Kerk & Buurt een goed hart toedraagt.

De toegangsprijzen zijn dit jaar € 2 (basisprijs) of € 5,50 (steunprijs). Maar ook een **zelfgebakken taart** geeft recht op toegang.

Nieuw dit jaar is namelijk dat we afsluiten met Koffie met Taart. Maar dan moeten er wel genoeg taarten zijn. Daarom is onze vraag: wil je een lekkere taart bakken? Laat het aan Sophia of mij weten.

De maaltijd begint om 18.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Nassaukerk, De Wittenkade 111, 1052 AG Amsterdam

*Sophia Kwikkel*, tel. (020) 686 86 35 en  
*Hokon Hansen*, tel. (020) 488 01 78

### ***Ouderensoos***

De ouderensoos wordt georganiseerd door Kerk en Buurt en wordt geleid door Eveline Massetti. De soos kwam op donderdag bijeen in de Magdalenakapel. Dit zal worden voortgezet in de Bogt/Westerbeer, Polanenstraat 6. Deze bijeenkomst zal eenmaal per week worden gehouden. Voor de vaste bezoekers van de soos en voor de bewoners van de Bogt/Westerbeer is dit een heel welkom aanbod.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eveline Masetti, tel. (020) 684 78 20.



## ADVENTSACTIE VOOR STICHTING OSA INTERNATIONAL Hulpverlening vanuit Augustijnse achtergrond

De Stichting OSA International Nederland is in 2010 ontstaan. Het is een stichting die zich wil inzetten voor mensen in nood, op wat voor manier dan ook en waar dan ook. De stichting streeft ernaar dit te doen vanuit het Christelijke uitgangspunt van de naastenliefde, die niet alleen in woord maar ook in daad moet worden beoefend. Augustinus zegt: 'Christus ligt op straat! Maar om hem te zien moet je je bukken, over je eigen grenzen heen durven kijken en je open stellen voor anderen.'

Degenen die betrokken zijn bij de stichting komen voor het grootste deel uit de Augustijnse lekenbeweging (familia augustiniana) en vinden veel inspiratie in de teksten van Augustinus. Bij haar activiteiten maakt de stichting dankbaar gebruik van het Augustijnse netwerk over de hele wereld.

Op die manier hebben we bijvoorbeeld een goed contact kunnen leggen met een gemeenschap rond het plaatsje Sorong in de Indonesische provincie Papoea, een regio waar van oudsher veel Augustijnse paters werkzaam zijn, tot op de dag van vandaag.

### **De situatie in Papoea**

Indonesië is een arm land en in Papoea, een afgelegen en verwaarloosd gebied, is de armoede zeer groot. Mensen leven vaak van wat ze op hun eigen stukje land kunnen verbouwen. Soms kunnen ze verhandelen wat er overblijft. De mannen werken vaak ver weg van huis en proberen wat geld naar huis te sturen.

De overheid kijkt niet naar deze mensen om, en meestal hebben ze geen enkel onderwijs genoten zodat de kansen om hogerop te komen klein zijn.

Een schrijnend sociaal probleem in Papoea zijn de vele jonge weduwen, vaak met kinderen. Het is geen uitzondering dat vrouwen al weduwe worden terwijl ze in de 30 zijn en kleine kinderen hebben om voor te zorgen. Meestal hebben deze jonge vrouwen geen werk, geen opleiding en zijn ze voor het onderhoud van zichzelf en hun kinderen afhankelijk van hulp van burens, of bijvoorbeeld de lokale kerk.

Op verzoek van de Augustijnen in Papoea probeert onze stichting zich het lot van deze mensen aan te trekken.

### Het weduwenproject

Om de weduwen te helpen verschaft onze stichting ze giften en microkredieten. De besteding hiervan wordt gecoördineerd door de Augustijnen ter plaatse. Hoewel onze bijdragen nog relatief bescheiden zijn, kunnen we er veel mee bereiken! We helpen de weduwen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, door ze bijvoorbeeld krediet te geven voor een winkel, het bouwen van een huisje, het aanschaffen van vee of van zaaigoed.

Ook willen we helpen om hun kinderen naar school te laten gaan, we kunnen dan het schoolgeld of internaatgeld betalen. Voor deze weduwen zijn namelijk juist de kinderen de hoop op een betere toekomst. Als de kinderen zich op kunnen werken, kunnen zij ontsnappen aan de armoede van generaties, en kunnen ze op hun beurt voor hun ouders zorgen.

Wij willen met het weduwenproject bereiken dat we een substantiële bijdrage kunnen leveren om deze weduwen en hun kinderen een beter bestaan te geven, met hoop op een mooie toekomst en een leven dat niet alleen in het teken hoeft te staan van de existentiële zorg om te overleven. Er zijn veel weduwen, de nood is groot, maar onze vastberadenheid ook. Uw hulp en steun zijn dan ook meer dan welkom!

Stichting OSA International Nederland

Augustijnendreef 15,

5611 CS Eindhoven.

<http://www.osainternational.nl>

De Remac (Regionale Werkgroep Missie activiteiten) wil de actie 'Weduwenproject' van harte steunen, om deze groep mensen kans te geven op een betere toekomst.

In de regiokerken staan in de maand december de bekende collectebussen en tonnen weer klaar waarin u uw geldelijke gaven kunt deponeren. Ook kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening 126622477 t.n.v. Stichting OSA Intern. Nederland, Eindhoven. Doet u mee?



### Soepmaaltijd

In dit kader bieden wij u op **vrijdag 7 december a.s.** ook een soepmaaltijd aan in het parochiecentrum van de Regio Oud West, Gibraltarstraat 55 (achterzijde kerkgebouw De Boom).

De kosten van deelname bedragen € 4,50.

Aanvangstijd 17.30 uur. U bent van harte welkom.

S.v.p. aanmelden via de intekenlijsten achter in de kerk.

---

### SAM'S KLEDINGACTIE IN AMSTERDAM-WEST

Op **zaterdag 3 november jl** heeft er weer een kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaatsgevonden in Oud-West. In De Liefde en de Vincentiuskerk is in totaal **250 kg.** aan kleding ingezameld. Sam's Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken.

Met de opbrengst worden projecten gesteund van Cordaid Mensen in Nood.

Voor meer informatie over Sam's Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op [www.samskledingactie.nl](http://www.samskledingactie.nl) of bellen naar 073-687 10 60.

## NIEUWE CD's van ORGELS IN DE REGIO

### *Het Hilgersorgel in De Boom*

Johan van Lunenburg, een van de organisten in de Boomkerk, nam op het historische Hilgersorgel (1774) een cd op getiteld: *Organ Souvenirs Through The Ages*. Deze dubbel-cd staat vol werken van allerlei componisten uit de 16e t/m 20e eeuw, van o.a. Sweelinck, Buxtehude en Bach tot Reger. Op de website van de parochies kunt u de volledige speellijst vinden. Ook zijn daar enkele muziekfragmenten online te beluisteren. In het bijbehorende programmaboekje vindt u uitgebreide informatie over het orgel en de gespeelde muziek.

De dubbel-cd is te koop in de Boomkerk en via het Regiocentrum à € 27,50 (€ 29,95 incl. verzendkosten).



### *Het Cavaillé-Coll orgel in de Augustinuskerk*

**Zondag 18 november jl** vierde de locatie Augustinuskerk haar jaarlijkse Augustinusfeest. Na de feestelijke viering werd er een feestelijk orgelconcert gegeven door organist Susanna Veerman (titulair).

Deze middag was tevens de presentatie van de cd die in augustus jl. in de Augustinuskerk op het Aristide Cavaillé-Coll orgel (1881) door haar is opgenomen.

Op deze cd staan werken van de Franse componisten C. Franck, C. Saint-Saëns, J. Bonnet, J. Langlais, René Vierne en A. Guilmant.

De cd is verkrijgbaar voor € 12,50 p.st. excl. € 2,50 verzendkosten via de website: [www.susannaveerman.nl](http://www.susannaveerman.nl)

De opbrengst van deze cd komt helemaal ten goede aan het onderhoud van het orgel.

Meer informatie: pastorie Augustinus, tel. 618 37 09.



## AMSTERDAMSE SINT NICOLAAS WORDT BASILIEK

De Sint Nicolaaskerk in Amsterdam wordt onderscheiden met de eretitel basiliek. Dat is bekendgemaakt bij brief van de Romeinse Congregatie voor de Goddelijke Eredienst die gisterochtend de Bisschop bereikte. Mgr. Punt had in juli om deze titel gevraagd.



Als datum van officiële toekenning heeft Rome gekozen voor **9 december**, de dag waarop de feestelijkheden rond het 125-jarig bestaan van de huidige parochie worden afgesloten.

Om de titel van basiliek te ontvangen moet een kerk aan twee voorwaarden voldoen: het moet een bijzonder bouwwerk zijn, en de kerk moet druk bezocht worden, bijvoorbeeld omwille van een bepaalde verering of devotie. In het geval van Amsterdam motiveert de Congregatie haar besluit met twee bijzondere argumenten: de verering van de H. Nicolaas, stadspatroon van Amsterdam ("die befaamde bisschop van Myra") en de devotie rond het Mirakel van Amsterdam, waarin de Sint Nicolaas een belangrijke rol speelt, en die vanaf de Middeleeuwen haar plaats heeft gehad in de stad (het decreet van de Congregatie vermeldt ook nog de keizerskroon in het Amsterdamse stadswapen, een privilege dat de 'toen nog kleine plaats' ontving als bedevaartsoord van het H. Mirakel) en het feit dat Amsterdam inmiddels de hoofdstad van het Koninkrijk der Nederlanden is geworden.

De Nicolaas wordt de 24ste basiliek in Nederland, de derde in het bisdom van Haarlem-Amsterdam. De beide andere zijn de kathedrale basiliek van Sint Bavo in Haarlem en de Sint Jan in Laren. Bekende Nederlandse basilieken zijn verder de Sint Jan in Den Bosch, de Sint Servaas en de O.L. Vrouwebasiliek in Maastricht en de 'kleine Sint Pieter' in Oudenbosch.

Al deze basilieken vallen in de categorie '*basilicae minores*' of 'kleinere'; er zijn vier 'grotere' of '*maiores*', alle in Rome, nl. de Sint Pieter, de Sint Jan van Lateranen, de Sint Paul buiten de Muren en de Maria Maggiore. *Haarlem, persdienst bisdom*

## Vaste gegevens van de parochies:

### V.V.L.-PAROCHIE:

*Vincentiuskerk*, Jacob van Lennepkade 211, 1054 ZP Amsterdam,  
tel. (020) 618 27 39 (tevens fax)

*De Liefde*, Da Costakade 10-12, 1052 SJ Amsterdam,  
tel. (020) 618 33 71

e-mailadres: [vvlparochie@12move.nl](mailto:vvlparochie@12move.nl)

Secretaris van het parochiebestuur: **dhr. J.M. Simis**, p.a.

RK Regiocentrum West, Gibraltarstraat 55, 1055 NK Amsterdam

rekeningnrs.: 25 30 580 (ING); 69.59.14.154 (ING)

t.n.v. RK Parochie V.V.L., Amsterdam

Kerkebalans, rekeningnr.: 49 34 681 (ING)

t.n.v. RK Parochie V.V.L. Kerkebalans, Amsterdam

Parochiemedewerker: **Hans Bakker**, aanwezig in *De Liefde*: maandag 10.30-12.30 u., in *De Boom*: maandag 13-17 u., dinsdag 10-17 u., woensdag 10-12.30 u., en in de *Vincentius*: woensdag 13.30-16.30 uur.  
*Buurtbus Oud West*: tel. (020) 681 16 05

### MAGDALENA-PAROCHIE:

*Magdalenakapel*, per 21-10-2012 gesloten, zie Regiocentrum De Boom, hieronder

Secretaris parochiebestuur: **dhr. J.M. Simis**, zie onder VVL

rekeningnrs.: 26 72 59 (ING); 46.63.68.356 (ABN)

t.n.v. R.K. Kerkebestuur parochie H. Maria Magdalena, Amsterdam;

### PAROCHIE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

(Portugeestalig):

*Fátimakapel*, Jacob Catskade 11, 1052 BR Amsterdam  
tel. (020) 686 54 27

### REGIOCENTRUM DE BOOM:

Gibraltarstraat 55, 1055 NK Amsterdam

tel. (020) 682 49 27; e-mail: [info@rkamsterdamwest.nl](mailto:info@rkamsterdamwest.nl)

Begraafenisverzorging:

**Bouwens**, tel. (020) 647 12 12

**Spierings & Dunweg**, Uitvaartcentrum Vondelpark, tel. (020) 618 47 71

*Pastores:*

**Igno Osterhaus** pr., tel. (020) 618 33 71; (06) 17 85 80 26

spreekuur: **na telefonische afspraak**

**Wiel Eggen sma**, tel. (020) 670 28 51

**Jac Hetsen mhm**, tel. (020) 620 52 64; (020) 686 54 27 (*Fatimakapel*)

spreekuur in de *Fatimakapel*: **dinsdag- en donderdagmiddag**

**Rob Polet** p.w., tel. (06) 2725 6730; e-mail: [pwrobpolet@telfort.nl](mailto:pwrobpolet@telfort.nl)

spreekuur in de *Vincentiuskerk*: **dinsdag 12.00-13.00 u.**,

of **na telefonische afspraak**

**pastor van de week**: tel. (06) 42 20 26 67

website regio: [www.rkamsterdamwest.nl](http://www.rkamsterdamwest.nl)

e-mailadres: [info@rkamsterdamwest.nl](mailto:info@rkamsterdamwest.nl)

-----

-----  
*Kerk & Buurt Oud-West*: **Piet Klok**, Kanaalstraat 147-huis, 1054 XD,

tel. (020) 618 95 30 (ma. t/m vrij. 10-12 uur, tevens Burenhulp)

*Kerk & Buurt Westerpark*: **Eveline Masetti**, 'Kringloop Kerk en Buurt'

De Wittenkade 109, 1052 AG, tel. (020) 684 78 20;

e-mailadres: [kerkenbuurt.westerpark@gmail.com](mailto:kerkenbuurt.westerpark@gmail.com)

spreekuur in *Kringloopwinkel*: **donderdag 9.00-10.00 uur**

**Zwanine Siedenburg**, 'de Schakel', De Wittenkade 109, 1052 AG

tel. (020) 684 23 56 of (06) 26 72 08 28;

spreekuur in de *Schakel*, **woensdag 14 uur-15.30 uur**

e-mailadres: [zsiedenburg@gmail.com](mailto:zsiedenburg@gmail.com)

*De kerken zijn bereikbaar:*

	<b>De Liefde:</b>	<b>Vincentius:</b>	<b>De Boom:</b>
	tel. 618 33 71	tel. 618 27 39	tel. 682 49 27
maandag	10.30-12.30 u.		10.00-17.00 u.
dinsdag		12-13 u.	10.00-17.00 u.
woensdag	9.30-10.30 u.	10-12, 13.30-16 u.	10.00-12.30 u.
donderdag	10-12 u.		10.00-17.00 u.
vrijdag	9.30-10.30 u.		